



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv – for voksne mænd

Greve / torsdag

Mail adresse:
info.greve@hemingwayclub.dk
Hjemmeside:
www.hemingwayclub.dk/hcgreve
Facebook gruppe:
Hemingway Club Greve.
Indbetaling / ture, arrangementer:
konto nr. 6060 - 5364441
eller mobilepay: 31634982

Nyhedsbrev

19. december 2019

Vi har nu haft vort 192. møde.

Jule afslutnings møde torsdag den 19. december

Vi havde et rigtig godt møde med deltagerne i julehumør med gran – og nissehuer. Der var et par sange – af forskellig karakter – og sprog. Ole Trut og Kaj havde lavet 5 liter glühwein. Der blev drukket. John havde fabrikeret en terning dialog – hvor vi med terninger skulle kaste vor alder – og så fortælle en lille episode fra det tidspunkt i vort liv. Beruset af terningerne (spilledjævlen lurede omme bagved) kom der mange gode små beretninger rundt om ved bordene. Vi nåede dog næppe længere end til først i 20'erne – sådan aldersmæssigt. Det kan vi så tage som udgangspunkt en næste gang terningekast. Tankevækkende er det, at flere deltagere fandt ud af, at de i deres yngre dage havde boet i nærheden af hinanden. Måske skulle vi lave en verifikation af forholdene – der er en del, der er opvokset på Vesterbro / Sydhavnen. Mogens læst en lille historie om et grantræ og Asbjørn havde endnu en lille historie – denne gang om havnemesteren på Langelinie, kong Frederik og noget med en karet til havnemesteren. Så sluttede vi med at John serverede en gætteleg og så endnu en sang.

Beruset af de mange gode indslag og resten af øllerne ønskede vi hinanden god jul.



Special service

Vi skal jo hjælpe hinanden – os i klubben. Flere af medlemmerne vil gerne have kopi af sange / julehistorie og gætteleg – selvfølgelig for at kunne bruge dem her til jul med familie / venner. Derfor kommer nyheds-brevet allerede nu – torsdag. Og se tillæggene: diverse kopier af sange / julehistorie og gætteleg. Billedet viser Mogens læser historie.



OBS. Alle er inviteret til at gå en tur på stranden nytårsdag kl 14:00. Der er gåtur enten ved Olsbækken /Greve eller Trylleskoven / Solrød.

- I får en mail mellem jul og nytår.
- Nu er I adviseret og inviteret.

Her har I en oversigt over de medsendte bilag:

Julefortælling - frit efter H. C. Andersen

GRANTRÆET

Længt ude i skoven stod et smukt, lille grantræ. Alle, der kom forbi og så det lille træ, vilte tro, at det var et glad, lille grantræ, - men det var slet ikke tilfældet.

I virkeligheden var det et meget uheldigt, lille træ. Det var ikke så meget på grund af global opvarmning og syreregn - og den slags. - Men man kan godt sige, at det var misfælsket, for træet var i virkeligheden et søvnetræ, fordi Far-træ i sin tid havde glemt at bruge træ-**beskæftelse**.

Mor-træ var flytet, og det betød, at Mor-træ ikke kunne lide Far-træ længere. De var bare **ubegge** hin hinanden, og derfor havde Mor-træ nu i sin anden skov med en **andere** far. Han havde en meget større **gren**, og et par **hænder**, så store som Rundetårn, som han aldrig kunne holde for sig selv. Han stod og svajede med dem i tide og utide.

Det lille træ havde svært ved at holde sig. Da Mor-træ flyttede, tog han ro og **stod** med sig, og Far-træ fik et alkoholproblem. Til fik han drukket sig **vægt** i **græs** og kom hjem med en **ordentlig klap i øret**, lugtede af hellig parfume og havde pollen i hele hovedet. Nej, det lille grantræ var i særdeleshed uheldigt.

Efterskoven som det voksede op og blev smalt, kom det i dårlig skik. Det begynde at **græme**, og i **glædes** skoven kom det i specialklasse sammen med nogle varme **træder**. Der tillagde det sig den - for et træ - meget uheldige vaner, at det begynde at **ryge**, og det var bare den mindste af de **træder**, der tillagde sig. De to varerne af **træderne**, Lille Høsk og Aske, fik stillet det lille grantræ ud i en kriminel løbsbane som **skovhugger**.

Særligt skulle det lille grantræ kæmpe med en spirrende seksualitet. Pludselig skulle der ikke mere end en snige, lun sommerbrise til, før det blinde i **hænderne**. Sidste efterår - efter en voldsom storm - var det lille grantræ blevet helt rødt i **hænderne**, fordi han ikke kunne se skoven for **hænderne**, og den slags havde han ofers kun set i de kulørte **hænder**, som Lille Høsk havde liggende hjemme på **hænder**.



Husker du svarene ? Tjek inden du udleve

Nu er det altså jul igen (en anden version)



OBS.: Sidste billede i sangen egner sig ikke til kopiering og fremvisning i den familiære sfære

Mogens //4045 2210
Hemingway Club Greve / torsdag.