



# Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Mail adresse :

[info.greve@hemingwayclub.dk](mailto:info.greve@hemingwayclub.dk)

Hjemmeside:

[www.hemingwayclub.dk/hcgreve](http://www.hemingwayclub.dk/hcgreve)

Facebook gruppe:

Hemingway Club Greve.

Indbetaling / ture, arrangementer:

konto nr. 6060 – 5364441

Nyhedsbrev 198. møde

udsendt 17. februar 2020



## Møde torsdag d. 13. februar

Synagogen / Krystalgade:  
Mærkelig følelse – at stå i en aflukket gade med en politibil på hver side af synagogen + 2 bevæbnede militærfolk.

Vi blev lukket ind gennem hegnet uden yderligere kontrol og modtaget af overrabbiner Bent Lexner, der fortalte om jøderne og deres synagoge.

Christian IV inviterede hollandske jøder til Hertugdømmerne for at udvikle landbruget – senere spritfabrikkerne/ tobaksindustrien/ bankerne. Andre indvandrerperioder og forhold under krigen blev omtalt.

Sproget i synagogen er det samme overalt i verden. Særlige forhold i Sabatten blev omtalt. Jøderne opfatter ikke Jesus som Guds søn – de venter fortsat på Messias, og fremhæver Mosesbøgerne som den sande lære, at efterleve. Man er jøde, hvis man er født af en jødiske moder – ellers, som barn af en fader, kan man konvertere. Kalotten er et tegn på gudsfrygt – kvinder sidder for sig og bærer ikke kalot. Lexner viste os en af Synagogens Thoraruller – med gode håndtag – så man ikke berørte skriftstederne. Bent Lexner gjorde det rigtig godt – trods akustikken.



Ifølge Jødedommen er der kun én Gud, Jahve som alene er tilbedelsesværdig. Denne Gud er almægtig, alvidende og evig, og har åbenbaret sig selv for det jødiske folk som beskrevet i de jødiske hellige skrifter, ifølge hvilke han også udvælger netop dette folk som sit eget og forsyner dem med en serie på 613 påbud og forbud, de såkaldte *mitzvot*, hvis overholdelse er central i jødisk religion. Denne Gud må ikke afbildes, og hans navn må ikke udtales. Som centrum for det jødiske religiøse og kulturelle liv står synagogerne som forsamlingshuse for den jødiske menighed, hvor også den jødiske gudstjeneste afholdes hver sabbat. En ligeledes central rolle spilles af rabbinere, religiøse lærde, der er uddannet i jødisk tradition og lov, og som ofte fungerer som overhoveder for individuelle menigheder.

Omskæring af drengebørn på ottendedagen efter fødslen er en helt central rite. Omskæring regnes for et tegn på den pagt med Gud, som forbinder drengebarnet med Abrahams slægt, det jødiske folk – og Gud selv. Selve omskæringen foretages af en særlig uddannet lægmand (*mohel*) og fejres som en stor glædesfest. I Danmark er der nu om dage krav om at en læge overværer indgrebet, der som regel finder sted efter hjemkomsten fra hospitalet.

Slægten og familien spiller en overmåde vigtig rolle i såvel de jødiske forestillinger som i den konkrete levevis.

Ved bryllupsritualet i synagogen vies parret på grundlag af de samme gammeltestamentlige tekster som også bruges i den kristne kirke, dog oftest i en anden redaktion og oversættelse. Vielsen kan i princippet ophæves igen i henhold til særlige religiøse kontrakter, som kan udarbejdes af parterne og rabbineren, dvs. den jødiske religiøse specialist og lovkyndige, der bestyrer menighedens liv.

Der blev ikke fejret nogen fødselsdag – på dette møde.

## Næste møde torsdag d. 20. februar

Martin Tranders  
Kriminalforsorgens uddannelsescenter, kommer og fortæller os – med baggrund i mange års erfaring som fængselsbetjent – om livet i fængslerne. Et liv som "ingen" af os kender. Spændende !



## Vi i Greve

har nu – ud over et affaldsstativ fået flere beholdere.

Og hvad skal vi så bruge alle dem til. Ud over til affald ?



I sidste Nyhedsbrev var der et forslag om at bruge beholdere til brænde - at trille til døren. Så er der forslag om brug til kompostbeholder – enten i en beholder eller stativet med en solid plast pose i. Og du kan få flere beholdere (gratis)! Vi modtager gerne flere forslag til mulig anvendelse!

Mogens / 4045 2210 /

[a-mch@webspeed.dk](mailto:a-mch@webspeed.dk)

Hemingway Club Greve / torsdag