



Referat af Orla Bakdals indlæg 11.2.2020.

Orla Bakdal fortalte om sin baggrund, er vokset op i Store Heddinge, har gået i klasse med HC. Orla Bakdal var på session flere gange og det endte med 27 mdr. som ulandsfrivillig fra efteråret 1974.

Det førte til Tanzania og specielt Botswana, hvor der var mange store opgaver de næste 8 år. Sammen med en canadisk gruppe arbejdedes med en landreform, og senere en socialreform, Orla Bakdal er uddannet socialrådgiver, men det var alligevel svært, personalet skulle oplæres fra bunden. Tog fra 1975-1977 på tommelfingeren fra Botswana til Danmark med stop i Namib Dessert med store uranforekomster, der kunne man ellers ikke komme ind og stop i Ghanzi hvor Orla passede 8000 stk. kvæg – dog sammen med en større stab af kvægpassere. Der blev uddannet Håndværkere som Botswana havde virkelig brug for – der har de ulandsfrivillige virkelig gjort en stor forskel.

1977 udsendt af mellempfolkeligt samvirke igen til Afrika, Kenya og det sydlige Afrika med base i Botswana.

Ansættelse i Udenrigsministeriet i evalueringskontoret, sammen med mange som var ansvarlige for ulandsbistanden, men Orla var den der vidste hvad det praktisk drejede sig om. Det var en spændende tid.

Efter nogen tid fandt departement chefen en opgave i Sudan, turen gik til Khartoum. Arbejdede med ørkenbekæmpelse, elværker, overrislingsanlæg – historien om Grundfos pumperne som blot skulle støves af i Gezira Scheme. Sidst med evakuering fra Sudan.

Nu havde Orla Bakdal den der havde størst indblik i Afrikanske forhold, så nu fik han arbejde i Central Amerika (typisk dansk forvaltning) først i Nicaragua senere i Guatemala. Der arbejdedes med vejanlæg, Vestas vindmøller, udbredt korrupption (korrupte politikere), landminer, hjælp til eksotiske udenlandsdanskere Helge Hansen, den høje dansker som ønskede sig Codan gummistøvler størrelse 46. i Guatemala med fredsprocessen. (Bishop Geradi). I Honduras, Belize, El Salvador, Costa Rica og Panama arbejdede Orla også sammen med driftige danskere som importerede laks fra Chile og pakkede dem om og solgte laksen som norsk. Vi hørte Mærskes indflydelse i Panamakanalens bestyrelse og hvorfor de har plads der.

Tilbage i Afrika i Malawi hos Mulosi, vi smilede i starten... men ikke senere da mange projekter blev indberettet til rigsrevisionen. Det førte til et brud og København stoppede bistanden (politisk beslutning).

Herefter ventede opgaver i Zambia (Barotseland, CLZ), Angola, Zimbabwe, mødet med uncle Bob (Mugabe), som kunne huske Orla Bakdal fra et tidligere møde. Han sagde han havde en høne at plukke med Orla, det viste sig at han bebrejdede danskerne at vi havde forladt England i vikingetiden, vi skulle have bidt os fast, så var verden blevet sparet for meget.

Jeg fik ikke helt overblik over de mange ambassadørposter Orla havde og det var heller ikke få repræsentationer han lukkede

Vi havde ikke tid til at høre om tiden i Washington i inter Development Bank, Washington DC men hvem ved om vi kan høre om det en anden gang.

Et spændende arbejdsliv og en spændende fortæller.

Frank Jørgensen