

Pas på med at veksle sort.....

I begyndelsen af 1990'erne var der i Kina to valutaer. Når man kom som forretningsrejsende eller turist (dem var der ikke så mange af), skulle man tvangsveksle et vist beløb per dag til en speciel valuta for udlændinge (FEC – Foreign Exchange Certificate). Her var kursen væsentlig højere end på de normale Renminbi (som nu kaldes Yuan), som kineserne brugte. På det sorte marked kunne man for USD købe Renminbi til en meget favorabel kurs, hvilket selvfølgelig var ulovligt. Det var derfor attraktivt at veksle sort, når der skulle købes lidt på markederne til at tage med hjem til familien.

Jeg var på en tur rundt i Kina med en af mine eksportsælgere – Keld, som havde stor erfaring på det kinesiske marked – og sikkert vekslet sort mange gange. Keld var en meget påholdende person, ja nærmest nærig og han var derfor også specialist ud i "prutningens" kunst. En meget vigtig kunst i Kina, når der skulle handles på markederne.



Keld skulle en aften veksle 100 USD sort til Renminbi for at købe lidt med hjem til familien. Det foregik som regel i en lidt mørkere sidegade til et marked. Keld forhandlede med sortbørsgutten og bliver enig om en kurs. Sortbørsgutten hev alle sine Renminbi op af lommen og rækker dem mod Keld og han får de 100 USD af Keld. Og så pludselig råber sortbørsguttens vagter police, police, police. Keld får sin/en dollarseddel retur og gutten løber derfra med sine Renminbi og vi stikker også af.

Puh ha. Det var ubehageligt. Alle slap fra politiet. Keld viste stolt sin dollarseddel frem. Jeg lader mig ikke sådan snyde, sagde den erfarne og påholdnr Keld. Jeg opdager så at han står med en 1 USD seddel i hånden og ikke sin 100 USD seddel. De to sedler ser nøjagtig ens ud når de er foldet sammen.

Der var ikke noget politi, men en smart sortbørs gut.

Fra Povl Knudsen HC Solrød

