

Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Nyhedsbrev 219 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 24. juli 2020

Mail adresse:

info.greve@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

www.hemingwayclub.dk/hcgreve

Facebook gruppe:

Hemingway Club Greve.

Indbetaling / ture, arrangementer:

konto nr. 9570 - 12947992

Vi mødes (næsten) hver torsdag !

kl. 9:30 – 11:30.

I dette Nyhedsbrev kan I læse om:

- **Møde torsdag - den 27. juli:**
- **Næste møde – og planlagte fremtidige møder.**
- **Asbjørn Jensen skriver om: ” de små brune”!**
- **Jørgen Andersen skriver: Fra villa til mindre rækkehus.**

Vi modtager også gerne dit indlæg til et af de næste numre af vort Nyhedsbrev!

Frokostmenu 30. juli:

”Cafe Strandhusene”

Serverer: sildemad – a la ”Cafe”

Lun postej m bacon og agurker...

Lune frikadeller m. rødbeder

Oste m hjemmebagte kiks /

druer – egen avl

Kaffe m kage

Inkl. Øl og snaps i rimelig mængde.



Møde torsdag - den 27. juli Cykelholdet var på endnu en rigtig god cykeltur – denne gang cyklede vi ud gennem Strandparken – forbi Ishøj – Vallensbæk – og Brøndby havne – og videre ud på dæmningen – ud til de store vindmøller ved Avedøreværket. Møllevingerne dækker et areal på ca. 110.000 m2. imponerende! Og så er de ikke engang de største typer møller. (Det må være svært at servicere de store møller i vindmølleparkerne ude på havet!)

Efter møllerne ”gik” turen / cyklede vi hen til Bjerget v. Avedøre Rensningsanlæg – besteg bjerget og nød udsigten herfra ud over hele bugten. Flot vejr og lidt modvind hjem gav en rigtig god stemning + noget motion i benene.

Gruppen blev af mystisk årsag delt på hjemturen ved Gersagerparken. Da fortroppen – efter at have ledt efter de ”fortabte” – returnerede til Borgerhuset var de afmønstret. Så jeg benytter dette skriv til at sige tak til de aktive ”fortabte” for en god tur – også denne gang. *Mogens*



Møde næste torsdag - den 30. juli kl. 9:30. OBS.! Vi Mødes ved Aktivhuset Olsbækken

Vi begynder mødet med en kop kaffe/te. Så går vi en tur langs stranden og er retur v. Aktivhuset kl. 11:45 præcis !

Derefter er der frokost i vor egen ”Cafe Strandhusene”. Se menu i det røde ramme-felt.

De, der ikke kan gå tur på stranden møder v. Olsbækken kl. 11:45. Så går vi til spisestedet: ”Cafe Strandhusene.” – frokost kl. 12:00

Vi spritter hænderne og gurgler – så vi er renset på hænder og i svælg. Vi sidder overdækket - udendørs og med anstændig afstand.

Tilmelding nødvendig – **mobil pay 4045 2210** – eller vor **konto 9570 – 12947992** – pris kr. 75.-

Begrænset plads: ” først til mølle ” princippet. **Tilmelding senest mandag d.27. juli.**

- godt råd: lad bilen stå!

Fremtidige møder – planlægning:

Og så er der de, der spørger til – hvad med fremtiden – hvad skal der ske?

Hvad angår torsdagsmøder i Borgerhuset, så afventer vi udviklingen til medio september. Vi følger Hemingway klubbernes Corona – kodeks. Det kan med en nuværende regler være svært at placere os med passende afstand v borde i lokalet. Bliver der løsnet – eller måske strammet op ?

Følgende er fastlagt: **torsdag den 20. august:** vi kører i bil til Holmen og dykker ned i ubåden, der står på kajen – spiser frokost i marine messen og bagefter en tur op i Copenhagen Hill (skibakken på Amager) for et godt udkig.

torsdag den 10. september: tur til /Søndermarken – besøg i Cisternerne – frokost

- **øvrige torsdage:** indtil videre - planlagte cykelture (Afhænger af vind & vejr mm):

Vikingelandsbyen, Albertslund // Trehøje Brøndbyvester // visit i Erik Drejers hus – Grøndalsparken // Københavns Havn på ”langs”.



Asbjørn Jensen skriver om: ” de små brune”!

Da jeg boede på hotel i Montes Claros - Brasilien og arbejde på Novo Nordisk fabrik, 7 km udenfor byen, blev vi bragt frem og tilbage i minibus. I weekenden, når jeg blev tilkaldt for at godkende, gik jeg turen. En dag i regntiden under et voldsomt uvejr stoppede buschaufføren midt på turen hjem for at vise os, hvad der var på vejbanen. Et asfaltstykke på 10 X 50 meter var helt sort af håndstore edderkopper, tusinder.

De var kommet op af deres huller i vejsiden og var kommet op på kørebanen for ikke at drukne. Danskerne var rædselsslagne, brasilianerne kunne, til vores store beroligelse fortælle, at de var ufarlige, det var de små brune vi skulle tage os i agt for (2 krone store.)

Et øjeblik efter fortsatte bussen gennem flokken, vi så ”de små brune” hver dag udenfor fabrikken.



Asbjørn skriver videre om lækstrøm – se tidligere indlæg:

Alle vores 240/400 volt apparater afgiver en ganske lille lækstrøm (< 30 mA (HPFI værdien))

Uanset HPFI beskyttelsen kan lækstrømmen godt kilde i fingrene, men det er ganske ufarligt.

Visse apparater skal ekstrabeskyttes med en beskyttelsesjord, ”trebenet stik” (fx komfurer, vaskemaskiner mm. (typisk store varmekilder)) og så burde lækstrømmen løbe til jord og ikke mærkes.

Når jordingspunktet bliver dårligt begynder man at føle kilden i fingrene, som i mit tilfælde, hvor det var circulationspumpen i varme anlægget, der var kilden.

Den gyldne løsning er selvfølgelig JORDSPYD og RENOVERING af jordforbindelserne; En elektriker sag !, men som vist, kan akut hjælp også bruges.

Sandheden om Brown eneboer Spiders

Den brune eneboer edderkop, *Loxosceles Reclusa*, har et dårligt og stort set ufortjent ry. Folk frygter bid af denne edderkop, i den tro det er en aggressiv angriber og sikker på at forårsage ødelæggende nekrotiske sår.

Forskning i brune eneboer edderkopper har vist disse påstande for at være falsk.

Beskrivelse

Den mest kendte træk ved den brune eneboer edderkop er den violin-formet markering på cephalothorax. Halsen af den mørkebrune violin peger mod maven.

Andre kendetegn end denne mærkning: den brune eneboer er en ensartet farvet lysebrunt, uden striber, pletter eller bånd af kontrastfarve. Violinen mærkning er ikke en pålidelig identifikation karakteristisk. Young L. recluses kan mangle mærket, og andre *Loxosceles* arter udviser også den Fiddleback detalje.

Brune recluses har seks øjne, arrangeret i en halvcirkel mønster af tre par.

Denne funktion adskiller *Loxosceles* edderkopper fra de fleste andre, der almindeligvis har otte øjne.

Den brune eneboer mangler enhver form for stive pigge på sin krop, men er dækket med fine hår.

Den eneste definitive måde at identificere den brune eneboer edderkop, *Loxosceles Reclusa*, er at undersøge dens kønsorganer. Med en kropsstørrelse bare en kvart tomme lang, dette kræver en stor forstørrelse mikroskop.

Føde

Den brune eneboer edderkop spiser om natten, hvor den forlader sikkerheden i sit spind for at søge efter føde. Aktuell forskning afslører den brune eneboer er primært en ådselsæder, fodring på døde insekter den finder. Edderkoppen vil også dræbe levende bytte når det er nødvendigt.

Livscyklus

Brown eneboer edderkopper lever omkring to år. Hunnen lægger op til 50 æg ad gangen, omslutter dem i en silke sæk. De fleste ægproduktioner opstår mellem maj og juli, og en enkelt kvindelig kan lægge æg fem gange inden for et år. Når ynglen klækkes, forbliver de med moderen i hendes web, indtil de har moltet (skiftet ham) et par gange.

I løbet af det første leveår, vil de små edderkopper molte op til syv gange, før de når voksenalderen.

Særlige tilpasninger og Forsvar

Brune eneboer edderkopper benytter at injicere en cytotoxisk gift i byttet. Når provokeret, vil en brun eneboer edderkop [bide](#), og denne gift kan forårsage nekrotiske sår på den person eller et dyr, der er blevet bidt.

Brug af gift er ikke den brune eneboers primære forsvar, dog. Som navnet eneboer antyder, er denne edderkop ganske tilbageholdende og tilbringer de lyse timer i tilbagetog, som regel i sit spind. Ved at forblive inaktive i løbet af dagen, den brune eneboer begrænser dens eksponering mod mulige trusler.

Habitat

Brown recluses foretrækker mørke, uforstyrrede områder med lav fugtighed. De finder ly i kældre, opbevarings steder, toiletter, garager og skure. I løbet af dagen, kan de gemme sig i papkasser, foldede tøj, eller endda i sko. Udendørs, er brune eneboer edderkopper findes under træstammer, i træ og tømmer bunker, eller under løse sten.





Jørgen Andersen skriver: Fra villa til mindre rækkehus. ... om at flytte i tide:

Fra villa med trapper, have, garage, loft osv, efter 30 år til mindre rækkehus i EET plan med 2 terrasser, én mod øst og én mod vest incl. 2 små græs-frimærker (se foto tv.).

SITUATIONEN: Ægtepar i 70erne, 2 voksne børn med egne familier, alment godt helbred og med båd og sejllads som fritidsinteresse.

GENERELT taler man vel sammen om, hvad skal vi når vi bliver gamle ??, men hvornår er det??

Vi vil jo, om muligt, gerne leve de sidste år med maner. Hvad hvis én af os pludseligt falder væk ?? Kan den efterladte blive boende, fysisk ? praktisk ? økonomisk ?

Måske man kunne rydde lidt op SAMMEN, inden én af os falder væk ?

Vi blev enige om at måske gøre noget, evt. fremtidig boligform? Økonomi ? Men hvornår?

LØSNINGEN: Hver forår var haven selvfølgelig passet og plejet.

Blomsterbede alt var trimmet og klar til ny sæson !

Sejlersæsonen gik også ind og sommerturen ventede.

Hjemkomst efter 1½ måned. Græsplænen selvfølgelig gul, alle blomster osv var visnet, men ukrudtet stod faktisk meterhøjt. Vi kunne begynde forfra !!!!

BESLUTNINGEN: Da kiggede vi på hinanden og sagde: NU ER DET SLUT. Enten sælger vi båden eller huset. Beslutningen var ikke så svær: DET VAR NU huset skulle sælges og vi skulle videre.

Vi diskuterede selvfølgelig, at man kan betale sig fra vedligeholdelsen ude og inde, men det var ikke en option for mig. Kunne ikke se mig selv kigge ud af vinduet, mens en anden klippede mine træer, male mine gavle, osv. Jeg er jo ikke helt brændt ud !!

FORBEREDELSENE: Mange ting skulle sorteres, smides væk.

Krieriet for udsmidning var: hvad vil vores børn gøre med dette, når vi er væk?

Oprydning startede på loftet. Børnenes kasser med gamle skolebøger, spejlderting, dukker, påklædningsdukker, servietsamlinger, billeder, ting fra skolen osv osv.

Det tog børnene flere dage at komme igennem det hele. Noget tog de med sig og resten endte ude i containeren. Ja, det er nødvendigt med en sådan !!!

Garagen var vel mere et oplagsrum / hobbyværksted end det var til bilen. Det var en svær opgave, da vi jo vidste, og var enige om, at vi ville flytte til en mindre bolig. Jeg kan næsten græde ved tanken om hvad der blev ofret af værktøj og minder m m .

Huset skulle jo også peppes lidt op for salg. Lidt maling her og der, et par punkterede vinduesruder skiftes, lidt fugemasse på badeværelserne, et afløb ”moderniseres”, en løs liste i loftet, et par huller her og der osv.

Husk bla. At hele fundamentet på huset skal være HELT, altså uden sprækker eller revner.

Husk også el-installationerne. Efter 30 år, kan der jo godt være en ikke helt reglementeret ledning/kontakt. En god ide, at undersøge hvad en tilstandsrapport indebærer. En synsperson kan falde over mange ting!!!

Vores borede sku et hul i muren udefra, for at checke isoleringen!!

SALGET: Efter ca ½ år var vi ved at være klar til salg. Kontaktede 3 ejendomsmæglere

Meget forskellige oplevelser og priser. Vi valgte en ”voksen” sælger. De 2 andre var sku’ for grønne.



Til salg
J. Andersen