

Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Nyhedsbrev 229- Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 05. oktober 2020

Mail adresse:

info.greve@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

www.hemingwayclub.dk/hcgreve

Facebook gruppe:

[Hemingway Club Greve.](#)

Indbetaling / ture, arrangementer:

konto nr. 9570 - 12947992

Vi mødes (næsten) hver torsdag !

kl. 9:30 – 11:30.

Her ser I et **Udråbstegn!!** – det råber efter **respons**.

Hvis man vil have en positiv og aktiv respons, er det vor erfaring, at man normalt skal kontakte jer på både på skrift, men også personligt – f.eks ved et af vore møder.

Det med møderne er svært pt. – så kontakten er primært på skrift.

Og det nedsætter responsen – derfor dette markante udråbstegn – det skal markere den personlige henvendelse.

Så nu har I fattet, hvor vi skal hen !

Når I – kære medlem – ser dette tegn i teksten, skal I reagere – normalt fatte tastaturet og sende en bekræftende mail. (Som I ville bekræfte, om vi sad i et Hemingway møde / torsdag).

Den direkte anledning er det indslag, vi bragte i et tidligere nyhedsbrev, hvor **Nicoline / Centerleder i Frivilligcentret** søgte nogle deltagere blandt vore medlemmer til at lade sig interviewe af en gruppe 7. klasse-elever. Der var 0 respons.

Og tænk på hvor positivt det er at beskæftige sig med de unge – de, der skal knokle fremover, så samfundet kan tjene til vor pension – tænk også på hvor positive oplevelser vi har haft ved at deltage i Skole-olympiaden. Så kære Hemingway medlem – når du ser udråbet flere steder – reager positivt !



Møde torsdag den 1. oktober:

20 friske gutter mødte for at cykle til Langelinie. Det var koldt og vi havde modvind. Ved Avedøre Holme fik Ole Svensson førerskab, og vi besøgte den sydlige del af Vestvolden. Vi så Fredstidskrudtdepotet og Avedøre Batteri (se efterfølgende rubrik). Vi benyttede anledningen til at afkorte turen med ca. 5 km i modvind – ved at undlade at cykle ad Planetstien - ud til Kalveboderne og Hvidovre Havn – men skar igennem ved Friheden station og direkte til syd for Valbyparken og videre ud på Tippen – hvor mange (alle de andre aldrig havde været før).

Turen ad Planetstien gemmer vi til næste år.



På Tippen så vi nogle dyr – og flere mente, det ikke var lamaer – (se verifikation i efterfølgende rubrik). Tippen er et stort ubebygget område ved Valbyparken – skabt ved opfyldning.

Efter Tippen cyklede vi gennem Fiskerihavnen / Sydhavnen over til Slusen. Videre gennem den nye bebyggelse på nordsiden af Havnen frem til Fisketorvet. En planlagt lille afstikker over Slangebroen blev cancler – det var koldt – videre over den nye Langebro – Cirkelbroen og over Kyssebroen til Nyhavn – den lille Havfrue – og her uden den sædvanlige sværm af turister – der var ingen !

Men vi cyklede over en masse brosten – rystende.

På spidsen af Langelinie fik et par af os den forventede øl (Købehavns dyreste 45.- / for en lille fadøl) og maden blev indtaget hurtigt i kulden. Retur med S-tog fra Østerport.

En rigtig god tur med mange oplevelser. Men den sidste lange tur i år.

Billeder: tv.: Ole fortæller om Fredstidskrudtdepotet.

Neden tv.: Gruppen holder på Batterivej for at se på Batteriet.

Billeder th.: Øl og spising/pause på "The End" – Langelinie.





Tippen – Sydhavnen

Sydhavnstippen, eller bare Tippen, er et naturområde ved Kalvebodløbet, øst for Valbyparken og Haveforeningen Musikbyen og syd for bydelen Sydhavnen. En del af området er udlagt til fårehold, og forskellige grupper i Sydhavnen har også aktiviteter på Tippen.

Området er tidligere havbund, som fyldtes op med diverse deponimaterialer mellem 1945 og 1973. Naturværdierne har på trods af områdets unge alder allerede udviklet sig meget. Området er levested for en lang række arter af dyr og planter og har et stort yderligere potentiale som levested.

Alpakaen (*Vicugna pacos*) er et domesticeret sydamerikansk pattedyr i familien Camelidae. Den er nært beslægtet med den vildtlevende vikunja. Der er fremavlet to racer af alpakaen, suri og huacaya. Huacaya er den mest almindelige.

Indtil 2001 var alpakaens videnskabelige betegnelse *Lama pacos*, idet man antog at den var nærmere beslægtet med lamaen, og ligesom denne nedstammede fra den vildtlevende guanaco. Nye DNA-teknologier har imidlertid afsløret at den nedstammer fra vikunjaen.^[1]

Alpakaer holdes hele året på græs i 3.500-5.000 meters højde i Andesbjergene, omkring 80 procent af dyrene findes i Peru. Alpakaen er betydeligt mindre end lamaen og blev ikke avlet som pakkdyr, men for dens uld. Alpakauld anvendes i strikkede eller vævede tekstiler som tæpper, sweatre, hatte, handsker, tørklæder, ponchos, frakker og sengetøj.

En udvokset alpaka har normalt en højde på 81 - 99 cm og vejer 48 - 84 kg.

Torsdag d. 8. oktober: Det er slut med de lange cykelture – vi planlægger at cykle over til Røjlegrøften – op på volden langs Motorvejen og retur gennem Ishøj Dyrepark – ca. 2 -2½ time. Afhængig af vind og vejr – ellers en anden kort tur – eller i læ i Borgerhuset – lidt samvær og hjem.

NYHED På vore cykelture deltager en gruppe på op til ca. 25 medlemmer. En stor del af vore medlemmer kan ikke deltage i disse ture – enten fordi cykel-”evnen” er mindre / for lille til at deltage i cykelturene – eller man har ingen cykel – eller man vil / kan ikke cykel (helbred / alder....). derfor prøver vi nu noget nyt.

Vi arrangerer en **”Tour de hus”** som følger:

Vi cykler lokalt rundt og aflægger en kort visit hos de medlemmer der melder sig. Visitten er et ”Hej” ved havelågen – en rundtur om huset/ ejendommen /vi standser v opgangen.

Der er ingen servering – ikke besøg i boligen – det vil tage for lang tid – og stille krav til ”det hjemlige” – blot en kort fortælling om forholdene – 10 minutter – og så videre til den næste.

Mange kan være med på cykelturen (kort tur i lokalsamfundet) – eller blot være med på listen / og blive hjemme og tage imod.

Men vi vil lære hinanden bedre at kende. **Det kræver at du melder dig.**

Vi planlægger denne tur til - torsdag den 22. oktober.

Cykler ca. 2 timer / ca. 6 visitter – og gentager en tilsvarende tur senere – hvis det er en succes.



Nicoline Alletorp - Centerleder - FrivilligCenter Greve skriver:

Genopslag

Vi søger nogle seniorer, der har lyst til at blive interviewet i 1-2 timer af en gruppe 7. klasseelever på 4-5 personer.

Der skal gennemføres 5-6 interviews i hhv. i uge 44, 45, 47 og 50. Det er torsdage kl. 9-11 i Greve Borgerhus.

Man vælger selv om man vil være med en eller flere torsdage. Interviewet vil fokusere på jeres livshistorie, og I tegner en livslinje sammen med eleverne.

Vi håber, at I har lyst til at dele forespørgslen med øvrige deltagere i Hemingway- og Blixen klubberne samt pensionistcentret. Skriv eller ring endelig, hvis I har spørgsmål.

Nicoline Alletorp //centerleder@fcgreve.dk // Mobil: 28 77 96 22

... her ser I udråbstegnet – så venligst aktion!



Julefrokost: Til jeres orientering så har vi booket lokale på Langsiden / Greve Idræts Center til torsdag d. 3. dec.

Vi har fravalgt Borgerhuset, for ikke at være ansvarlig for forhold vedr. Corona.

Vi søger nogle friske medlemmer, der vil være med til at planlægge frokosten. Vel er vi i god tid – men tiden kommer hurtigt – **så send en mail om at du gerne vil være med!**





Ole Svensson
skriver
fortsat om:
**Vestvolden -
Avedøre Batteri:**

Opført i 1892 og i brug til 1922.

Det er et åbent, rektangulært jordanlæg, hvor kanonerne var opstillet på åbne betonbriske, og det er omgivet af en våd grav. Batteriet ligger langs Batterivej i Hvidovre kommune ca. 800 m øst for enden af Vestvolden. Det var fløjbatteri på Landbefæstelsens venstre fløj, og det skulle hindre, at en fjende sejlede ind i Sorte Rende og Kalvebodløbet og skød ind i ryggen på Vestvolden eller fortsatte nordpå mod København. Batteriet var bestykket med otte 29 cm forladehaubitzer. Det er i dag synligt, men udstykket og bebygget med parcelhuse.



Avedøre Batteri. To 11" Riflet Kanon, Model 1869. Optaget 1899. (Rigsarkivet).

Foreløbigt planlagte kommende møder:

Torsdag d. 15. oktober skal vi (alle) gå en tur over til Greve Flyveplads.

Vi har aftalt med ”piloterne” at de møder og flyver.

Hvis du passer børnebørn i efterårsferien – tag dem med !

Torsdag d. 22. oktober: ”Tour de hus” – 1. gang vi har denne form for samvær.

Torsdag d. 5. november skal vi på udflugt til ”Flyhistorisk museum Værløse” i bil og med spisning.

Torsdag d. 3. december: Julefrokost

I hører nærmere – men der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt indendørs møder i Borgerhuset!

Men vi vil gerne fortsætte med de udendørs møder:

gåture – cykelture – udflugter... hvis I har forslag – send os en mail.