



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Nyhedsbrev 230 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 11. oktober 2020

Torsdag d. 8. oktober: Så havde vi en af de korte efterårsture. Og slut med de korte bukser. Vejret var væsentlig bedre end vi regnede med. Måske fordi vi ikke havde tænkt på at Freddy havde fødselsdag netop på dagen. Ad små omveje cyklede vi til og fra Røglegrøftens Naturpark i Tåstrup, lige ved grænsen til Ishøj – og var oppe på bakken – her havde vi aldrig været før. Selv om vi var lokalt lykkedes det os alligevel at cykle 20 km – uden besvær. Formen er der. Og så var vi et smut inde i Hundigeparken på vej tilbage – se efterfølgende rubrik.

Pudsigt at se cykelruten på kortet – Claudius har spottet den:



Røjle / Røgle: dyngede eller hob / af tørv, korneg – eller langstrakt, lav forhøjning.



Der er en rigtig flot udsigt fra Røglen over grøften – 2 glade medlemmer fejrer Freddy



Vi skåler med Freddy på hans 70 års fødselsdag - sådan!

Mail adresse:
info.greve@hemingwayclub.dk
Hjemmeside:
www.hemingwayclub.dk/hcgreve
Facebook gruppe:
Hemingway Club Greve.
Indbetaling / ture, arrangementer:
konto nr. 9570 - 12947992
Vi mødes (næsten) hver torsdag !
kl. 9:30 – 11:30.



Freddy Christiansen mødte med kagemand og mundvand – Freddy fylder 70 i dag og fik flag på brystet i dagens anledning. Vi havde nogen drøftelse om – hvis det nu havde været en kagepige – at skære i.

Sidste Nyhedsbrev
**Opslag om
deltagelse i
skoleinterview:**



Vi er 8 Hemingwayere – og det er OK – godt resultat. Vi foreslår, at vi møder samlet den 19. november. Mødedato aftaler I selv nærmere med arrangørerne.

jule-
gave
ide!
- eller
Varme
i sengen
nu!



Vor gymnastik instruktør – Inger Johansen, som flere af jer kender, laver disse super gode varmpude-mus – hun skriver: Musen ” Krølle” er en varmemus.

”Lider du af muskelsmerter, hold i ryg, nakke, skuldre – gigt eller såkaldte ”musseskader” skulle du prøve mig. Jeg indeholder økologiske hele hvedekerner, som når de varmes, har de en lindrende virkning på ømme og trætte muskler.”

Læg musen 2½ -3 minutter i microovnen – så ned under dynen med ”musen”. Pris 100.-



... og hvad er det de kigger på – de gode medlemmer ?

Det hører I nærmere om – senere!



Mogens skriver om: Vandrestier / skilte – ib-skal

Når man går rundt i det danske land – ser man mange adviserende skilte på stierne. Nogle er fra Skovstyrelsen / naturfredningsforeningen / den lokale turistforening....

Et skilt skiller sig ud: Pilgrimsruten – en mærkelig figur med stråler eller hvad er det? Det er et symbol på en muslingskal - en såkaldt Ib-skal. Forklaring følger nedenfor.

Så ved I det næste gang I er på vandretur og ser dette symbol



Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: Ib-skal: Ib er en fordanskning af Jakob. Efter sit forsøg på at kristne den Iberiske halvø, få årtier efter Jesu død, vender Sankt Jakob tilbage til menigheden i Jerusalem. Som den ildsjæl han er, lægger han sig snart ud med den romerske øvrighed og bliver henrettet ved halshugning. Jakobs disciple bortfører den døde, anbringer ham i en båd i Haifa og sætter sejlene.

Ved vindens og Herrens engles hjælp sejler båden hele vejen syd om Gibraltar og lander slutteligt på Galiciens kyst (Nordvestspanien).

Netop på det tidspunkt båden ankommer med Sankt Jakob, rider en fornem rytter forbi på stranden. Han kaster øjeblikkeligt gangeren i vandet for at bringe båden sikkert i land, desværre går både hest og rytter under, men reddes ved guddommelig indgriben. Da de kommer frelst i land, er både rytter og hest dækket med skinnende, hvide muslingskaller.

Op igennem middelalderen, da pilgrimsvandringen tog til, blev det almindeligt, efter det store pilgrimsbesøg i katedralen i Santiago, at fortsætte vandringen de små hundrede kilometer mod Finistere, Verdens Ende. Her brændte man de gamle, smudsige pilgrimsklæder på stranden og iførte sig nyt, som et tegn på den fornyelse, man havde oplevet ved at fuldføre vandringen.

Det indebar også, at man fandt en karakteristisk muslingskal på stranden og bragte den med hjem.

Følger i et efterfølgende Nyhedsbrev:

Beskrivelse af mine erfaringer fra Camino Pilgrimsruten – Nordspanien

Ibskal

eller

ibsskal,

er skallen af kammuslingen *Pecten jacobaeus* L., som er almindelig langs nordspaniens kyst.

Den har fået sit navn, fordi pilgrimme, som havde rejst ad Jakobsvejen for at besøge Sankt Jakob den Ældres grav i Santiago de Compostela (Nordvestspanien), tog skallen med hjem som bevis. Navnet *Jakob* (Jacobus) blev på dansk sammentrukket til *Ib*.



Ibskal på pave Benedikt 16.'s våbenskjold

Næste møde torsdag d. 15. oktober: Udflugt til Greve Flyveplads – RC Center Greve – Greve Centervej 52, (se kortet). Vagn (se foto) fra RC Center kommer og viser sine modellflyvemaskiner. I tager selv kaffe med (Termo) og Hemingway klubben serverer et stykke kringle. Du er meget velkommen til at tage børnebørn med – nogle har jo efterårsferie i næste uge. Og vi **mødes kl 9:30 v. Greve Borgerhus** – og så går vi over til RC Center– ad stien under motorvejen – ca. 2 km/20 min. De der har svært ved at gå, kan køre i bil (evt. samkørsel fra Borgerhuset). Vi håber på godt vejr!



”Tour de hus” som nævnt i sidste **Nyhedsbrev** planlægger vi denne tur til - **torsdag den 22. oktober** og vi vil cykle rundt og besøge klubmedlemmer der bor mellem Greve Center – Langagergaard. Så skal vi ikke sprede os over et for stort område. De andre områder: Greve nordlige del – Karlslunde –Tune – kan komme senere.



Visitten er et ”Hej” ved havelågen – evt. en rundtur om huset. Der er ingen servering – ikke besøg i boligen – det vil tage for lang tid – og stille krav til ”det hjemlige” – vi tager evt. et foto af den glade beboer + en kort fortælling om forholdene – 10 minutter – og så videre til den næste. Du kan få besøg – uden at cykle med på turen.

Det kræver at du melder dig. Så venligst send en mail – og vi planlægger en rute.

Vi cykler ca. 2 timer / ca. 6 visitter – og gentager en tilsvarende tur senere i november til området nord for Greve Center.

Foreløbige - planlagte kommende møder:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Torsdag d. 15. oktober | skal vi (alle) gå en tur / evt. køre over til ”Greve Flyveplads ” + børnebørn. |
| Torsdag d. 22. oktober: | ”Tour de hus” til området – de der bor mellem Greve Center – Langagergaard . |
| Torsdag d. 29. oktober: | Gåtur - vi skal besigtige Midgaardsormen, der indvies d. 31. oktober |
| Torsdag d. 5. november: | Vi skal på udflugt til ”Flyhistorisk museum Værløse” i bil og med spisning. |
| Torsdag d. 12. november: | ”Tour de hus” til området - de der bor nord for Greve Center. |
| Torsdag d. 19. november: | Interview for nogen / andre på gåtur til ny sø v. Olsbækken |

Torsdag d. 3. december: Julefrokost

I hører nærmere – men der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt indendørs møder i Borgerhuset!

Men vi vil gerne fortsætte med de udendørs møder:

gåture – cykelture – udflugter... hvis I har forslag – send os en mail.

Redaktøren anfører:

I disse #Metoo tider er jeg glad for at være pensionist og ude af det pulserende job

- jeg tænker på alle de søde piger, der var på kontoret!
- Selv om det er mange år siden – så kunne man jo ikke vide om