

Torsdag d. 19. juli – tur i Greve Skov møde 121

Nu kan det snart ikke blive bedre – både solskinsvejeret og vore ugentlige udadvendte sommermøder: Denne gang var vi 15 deltagere på gåtur i Greve skov. Det var så flot, at vi næsten ikke kunne se skoven for alle de træer – nogle endda et par metre høje. At tænke sig - vi måtte have kortet frem for at afgøre, hvor vi befandt os (foto tv.) – vi ville nemlig fare vild i skoven. Det obligatoriske gruppebillede er vist i midten – under endnu en skål. Foto th viser landskabet – det er flot – og der er græssende kommende oksestege på marken. Alle var enige om at det er rigtig godt at se noget af det ”ukendte” Greve – og dermed inspiration til endnu en ”opdagelses-tur” – se rubrikker nedenfor om vore møder torsdag.



Torsdag d. 26. juli – Gåtur gennem Strandhusene til stranden og videre til Greve Strand Museum v. Gunnar Anker Utrolig – atter et super ”møde” med en gruppe glade og positive deltagere. Først ad stien langs Olsbækken med pit-stop og tilhørende vindruespisning i ”parken” hos Mogens. Så over Køgevejen – gennem Andelsforeningen Strandhusene og i klitterne til Greve Strandvej 20, hvor Gunnar tog i mod de 17 meget solvarme deltagere. Her var der kaffe med brød og både til det ene og det andet ben. Og det gik ikke stille af sig. Efter oplæsning af artikel i Dagbladet om Gunnar - hans virke og museum blev kimen lagt til flere aktiviteter – både om Sønderjylland med tilhørende tur til marts/april over foredrag om Piber og tobak til julefrokost aktivitet (tys) – vider over stegt flæsk + persille og 1 kartoffel for så at ende i Museets raritets afdeling. Til slut blev der truttet i hornet. Svært at tage afsked. Sådan er det, når aktive mænd tager affære – sammen. Vi takker Gunner + ”personale” for arrangementet.



Torsdag d. 2. august – Hedebostien på cykel møde nr 123. 16 aktive deltagere mødte med egen cykel med gode dæk, cykelhjelm, vand og godt humør – og kom så steder, som de fleste slet ikke kendte til: ad grussti på Hedebostien fra Tune og ned til Nyskoven. Undervejs gjorde vi ophold ved shelteren. Her lå et par gode opbyggelige bøger til glæde for de overnattende. Lige noget for Erik Drejer, (blå skjorte – fot midt) der bor i Tune – og som var her for første gang. Han fik inspiration til næste weekend med børnebørnene. Shelter-ophold ! Sådan lærer man noget i Klubben. Vi sluttede turen v. Nyttehavernes cirkulære havehus/Karlslund kl 11:35 – kun 5 minutter efter planen, hvor Flemming (overraskende) havde kolde øller i kassen. Og det blev der klappet af (foto th.)



Torsdag d. 9. aug.kl 9:30

Vi mødes v. Borgerhuset / går over Rævebakken videre til Agurkegartneren på den anden side af motorvejen. Her får vi en rundvisning – og drikker vor medbragte termo-kaffe. Vi skal gå ad en sti som ingen af deltagerne har været på før !!

Torsdag d. 16. aug

Olsbækken / Søndre stenmole t/r - gåtur langs stranden