



# Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve

## Nyhedsbrev

Vi har nu haft vort 147. møde

27. januar 2019

Vor mailadresse er:

[info.greve@hemingwayclub.dk](mailto:info.greve@hemingwayclub.dk)

Hjemmeside:

[www.hemingwayclub.dk/hcgreve](http://www.hemingwayclub.dk/hcgreve)

Facebook gruppe:

Hemingway Club Greve.

Indbetaling / ture, arrangementer:

konto nr. 6060 - 5364441

eller mobilepay: 31634982

Vi mødes hver **torsdag ! (næsten)**

kl. 9:30 – 11:30 (**Ofte**) i Borgerhuset

Greve.



## Næste møde:

### Torsdag den 31. januar 2019

I husker sikkert den 23. august hvor Jørgen Eggers-Krag kom forbi Borgerhuset i sin flotte røde MG og fortalte om sin forestående tur i den røde MG til Iran.

Der blev jo nærmest kaotiske tilstande, idet alle stimlede sammen rundt om bilen og og ikke var til at drive tilbage i mødesalen.

### Hvordan gik turen så i den røde MG til Iran?

Det vil **Jørgen Eggers-Krag** komme forbi Hemingway Club på torsdag og fortælle om!

Jørgen viser billeder fra turen og forventer ligesom sidst en god dialog med de mange interesserede Hemingway folk.

Vi havde alle lejlighed til at følge Jørgen og hustru, samt to andre par i deres MG vogne fra deres løbende beretning fra turen på Facebook.



Regensens gårdmiljø



Kirkesalen

### Mødet torsdag d. 24. jan 2019 Collegium Domus Regiæ

Hemingway delegationen der var taget til København blev modtaget af Villy Bendtsen og hans barnebarn Clara ved det store lindetræ midt i Regensens gård. Med et flot udsyn til de gamle bygninger og med Rundetårn knejsende i baggrunden, fortalte Clara levende og vidende om bygningerne. Pga kulde fortrak vi til Fægtesalen hvor vi hørte om livet på Collegium Domus Regiæ fra 1623 som er et af Danmarks ældste kollegier.

Clara fortalte med indlevelse om københavnerkollegiernes tyvetogter hos hinanden og de dermed forbundne traditioner, hvor kosterne køres hjem i den gamle kærre. Vi fik vist Claras værelse, og hørte hvordan beboerne i tiden på Regensen flytter værelser.

En af beboerne havde været Rejsekongen Simon Spies som kløgtigt havde klistret et frimærke op i loftet over sin seng, så ingen piger gik forgæves når de var inviteret til at bese hans frimærkesamling.

Vi så Biblioteket og i Kirkesalen sang vi "Med Teglrøde mure" med flot akkompagnement af Villys hustru på flygel.

Arrangementet sluttede med indtagelse af portvin, efter stedets forskrifter, ledsaget af kaffe og småkager og endnu en af Regensens sange.

En stor tak skal der lyde til Clara, Villy og hustru for det historiske og fine arrangement.



Biblioteket



Clara fortæller

Efter besøget på Regensen spiste vi frokost på restaurant "Det lille Apotek" i Store Kannikestræde 15 - Københavns ældste værtshus fra 1720 som, forud for Hemingway Club, bla. havde haft besøgende som Peter Faber, H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig, Holberg mfl.