

Hemingway Club®

Vejen til det gode liv – for voksne mænd

Greve / torsdag

Mail adresse:
info.greve@hemingwayclub.dk
Hjemmeside:
www.hemingwayclub.dk/hcgreve
Facebook gruppe:
Hemingway Club Greve.
Indbetaling / ture, arrangementer:
konto nr. 6060 - 5364441
eller mobilepay: 31634982

Vi mødes hver **torsdag ! (næsten)**
kl. 9:30 – 11:30 (**Ofte**) i Borgerhuset Greve.

Nyhedsbrev

9. december 2019

Vi har nu haft vort 190. møde.



Møde - torsdag d. 5. december – (læs venligst foromtalen i sidste Nyhedsbrev nr 189 inden du fortsætter). Det var stærkt og meget nærværende at høre **Joseph Vos** fortælle om sine oplevelser som jøde under og efter krigen.

Forbavsende var det at høre, at fordi hans far var født i England, slap familien med ”kun” at blive interneret i en koncentrationslejr. Der var en aftale mellem Tyskland og England/USA om at ”udenlandske” jøder i Tyskland kunne udveksles med tyske krigsfanger i Engl./USA. Faderens fødselsattest (foto) blev hans redning.

Vi hørte om tilværelsen i arbejdslejren Bergen-Belsen, hvor de levede kun af kålrabisuppe + rugbrød – en

skive/uge, om hvordan hans moder smuglede mad fra tyskernes køkken, gemt i en lille pose mellem benene – så han kunne overleve.. og om tyskerens umenneskelige behandling af fangerne under interneringen.

På et tidspunkt blev familien overflyttet til en lejr Bad Wurzag nær grænsen til Schweiz – for udveksling, men inden da blev de befriet af franske/marokkanske soldater – de var barske. Afslutningsvis hørte vi om Joos ophold i Danmark – først som feriedreng på ”opfedning” og senere om hans tilbagevendende og karriere.



Bergen-Belsen var en koncentrationslejr godt 15 km nordvest for Celle i Tyskland nær landsbyen Bergen.

Bergen-Belsen var oprindelig en lille lejr, men den blev udvidet og rummede, da den blev befriet, godt 55.000 fanger, næsten udelukkende *beskyttelsesarrestanter* - det vil sige mennesker, der var fængslet for politiske forbrydelser.

Bergen-Belsen havde ingen gaskamre, men tusinder af de indsatte døde af sygdom og sult. Madrationerne til fangerne var altid meget små, skønt lejrens personale ikke manglede noget. Man konstaterede enhver tænkelig form for sygdom, men de mest almindelige var tyfus, tuberkulose og under-ernæring.

Kort efter de britiske troppers ankomst til lejren april 1945 blev der optaget en film, der viste forholdene – da den senere blev vist for et tysk publikum, troede flere af dem, at der var tale om en konstrueret propagandafilm. Anne Frank omkom af tyfus i Bergen-Belsen i marts 1945.



Der er etableret en **Hemingway Club / Roskilde**. Her er tovholderne i styregruppen – fotograferet på besøg i Greve: **Peter, Michael, Jens, Hans Henrik, Søren**. Peter er historiker og er kendt af os i Greve. Han har holdt flere foredrag i klubberne. Det oplyses, at de allerede er et dusin medlemmer i Roskilde. Vi ønsker held og lykke – at de må få en god klub. Sådan!

Tilmelding / framelding til ture / arrangementer.

Nogle af vore møder kræver tilmelding og betaling inden en oplyst dato – deadline.

På det tidspunkt skal vi foretage en bindende melding til arrangøren. Herefter er også jeres tilmelding bindende, og I vil ved en evt. afmelding ikke få refunderet det indbetalte beløb. Refusion efter deadline vil kun ske ved at en evt. ny deltager tilmelder sig som substitut.

Næste møde Julefrokost torsdag d. 12 - 12 kl. 12:00.

Vi vil være 47 tilmeldte deltagere, der glæder sig til nogle hyggelige timer i godt selskab. Du skal medbringe godt humør + en del mønter til afregning af den særbetjening man får behov for ved en god julefrokost.

Der gives ikke kredit – så op på bordet med slanterne – og du får ekspedit serveret, hvad du har betalt for.

Mogens //4045 2210
Hemingway Club Greve / torsdag.