



Møde den 3. juni 2019:

“Teenager i Hørsholm i 1960’erne”

fortalt af Steen Rasmussen

Steen Rasmussen, født og opvokset i Hørsholm, fortæller om at være med til at danne byens første pigtrådsorkester og om ungdomslivet i Hørsholm med musik dagen lang, store koncerter på Vejlehus, skolefester, radio Luxembourg, Hit House, Rungsted Søbad, caddie i Rungsted Golfklub og meget mere, kort sagt: “Teenager i Hørsholm i 1960’erne” og vi skal se og høre mange sjove minder fra dengang.



The Blackmailers” på scenen til skolebal på Hørsholm skole, fra venstre: Steen Rasmussen, Jesper Tuxen, Stig Fogh Andersen og Lars Søvendahl Pedersen

I begyndelsen af 60’erne opstod der pop- og teenklubber overalt i Danmark, og hundredevis af skolebands så dagens lys. Disse bands, som var glade amatører, spillede lørdag efter lørdag i klubberne, i sportsforeningerne og på hoteller og kroer over hele landet. Og det var den nye musik fra USA og England.

Og Hørsholm var ingen undtagelse. Steen var sammen med klassekammeraterne fra Hørsholm skole med til at starte byens første pigtrådsorkester “The Blackmailers”. De spillede i det meste af Nordsjælland, indtil de gik ud af skolen i 1966 og begyndte på uddannelser og arbejdsliv. Stig Fogh Andersen fortsatte dog med musikken på et professionelt plan og blev en af verdens førende operasangere med speciale i Wagner.

Musikken var den vigtigste del af livet i disse år, men der blev også tid til at holde sommerferie på

Rungsted strand og lære at svømme på Rungsted Søbad hos bademester Dalby samt at være caddie i Rungsted Golfklub. Og så var der alle festerne på skolen, på Vejlehus, på Kronhjorten, på Amsterdam Kro og i Bakkehave. Alt dette er nu erstattet af kulturhus Trommen.

På Radio Mercur og Radio Luxembourg kunne ungdommens musik høres, og de store danske pigtrådsbands kunne både ses og høres i “Hit House” på Frederiksberg og på “Place Pigalle” på Bakken, men det ypperste var dog et besøg i “Star Club” i Hamburg, hvor Beatles og alle de andre rigtigt store bands havde spillet.

Vi kommer også til at høre lidt musik fra dengang.

Vi ses den 3. juni kl 9:30
Programudvalget



Hemingway Club®

Hørsholm - Rungsted

Vejen til det gode liv – for voksne mænd



Steen Rasmussen blev født i Rungsted i 1949, voksede op på Kløvervang og gik 10 år i Hørsholm kommuneskole.

Efter et langt arbejdsliv og mange år i udlandet med arbejde for A/S Fisker & Nielsen (NILFISK) i Kuwait og for SCA – Mölnlycke i Frankrig og Tyskland vendte han sammen med sin kone og klassekammerat fra Hørsholm skole tilbage til byen og slog sig ned på Ørbækgårds Allé.