



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / mandag

HC2 møde den 21/10-2019

Dagen startede med en velkomst og en opfordring til at slukke for mobiltelefonen, før vi startede dagens program med en sang.

Herefter var det vores eget medlem Jørgen Ærenlund, der velvilligt stillede op for at fortælle om sit liv og sin fascination af havet, der i de unge år førte ham vidt omkring

Det hele startede på det sydlige Fyn hvor Jørgen blev født i 1941, faktisk 3 dage før angrebet på Pearl Harbor. Her voksede han op på en gård og traditionen tro var alle indstillet på at han også skulle være landmand; men sådan skulle det ikke gå.

Efter at have været ude at "tjene", startede han på et kursus der førte til Præliminær eksamen, som muliggjorde at Jørgen kunne starte på Søfartsskolen i Svendborg som telegrafist studerende. Efter et år kunne Jørgen kalde sig telegrafist og som en af de få, sluppet igennem nåleøjet.

Efter eksamen blev Jørgen passet op af en herre som gerne ville ansætte ham, det viste sig at han var Personale Chef i Mærsk. Nu gik tingene rigtig hurtigt, 2 dage efter kom der en ansættelses kontrakt tilsendt og inden længe begyndte Jørgens eventyr til søs som Telegrafist og officer med Mærsk. Først på et tankskib senere på stykgods skibe.

I 1961, efter 19 måneders sejlads, begyndte Jørgen at aftjene sin værnepligt som Telegrafist i Søværnet. Efter nogen tid på Fregatten Valdemar Sejr, blev Jørgen udvalgt til at sejle en af de 2 små tankskibe Rimfakse og Skinfakse hjem til Danmark. Vi fik en rigtig god beskrivelse af hele turen til New Orleans og de mange oplevelser i forbindelse med klargøring af skibene. På vej hjem var der dog en episode som Jørgen husker. Det var da elektrikerer skulle lave lyset i kompasset og for at komme til fjernede alle magneterne som bruges til justering af kompasset. Han lagde dem dog tilfældigt ind i kompasset igen, Det betød at kompasset viste helt forkert. Efterfølgende måtte Rimfakse ikke miste den visuelle kontakt til søsterskibet, indtil de nåede en havn hvor de kunne få justeret kompasset igen. I september 1962 anløb de to tankbåde Holmen hvorefter Jørgen fortsatte med andre opgaver i Søværnet, indtil han vendte tilbage til Mærsk i juni 1963 for at sejle med Jessie Mærsk. Jørgen sejlede med forskellige Skibe indtil han i 67 "gik" i land.

Alt i alt en rigtig spændende fortælling.

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

hemingwayclub.dk/hcgreve-mandag

Indbetaling / ture, arrangementer:

Vi mødes hver **mandag** !

kl. 9:30 – 11:30 (**Ofte**) i Borgerhuset Greve.

HC2 møde den 21/10-2019

I dag var der mødt 3 nye medlemmer, hvor de hver især gav en kort introduktion. I alt er der nu 56 medlemmer tilmeldt og 34 mødte op.

På vores næste møde den 28 oktober kommer Jørgen Altbertsen og fortæller om stjerner og Universet.

Næste møde: mandag den 28 okt. i Greve Borgerhus



Nathus med magnetkompass



Jørgen Ærenlund
Telegrafist i Mærsk og Søværnet



34 interesserede tilhører