

Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Nyhedsbrev 218 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 18. juli 2020

I dette Nyhedsbrev kan I læse om:

- **Næste møde** – Cykeltur
- **Næste - næste møde** – strandtur + cafe
- **John** skriver om Krak kort og om gåturen til Gunnar Anker
- **Asbjørn Jensen** skriver om: "Vandhaner – bid" + indlæg !
- **Ingemar Lindahl** skriver om: Ett midsommaräventyr
og redaktionens indlæg om **Midsommerstangen**
- **Mogens Kortegaard** skriver: slidgigt, og hans do.

Vi modtager også gerne dit indlæg til et af de næste numre af vort Nyhedsbrev!

Næste møde - torsdag d. 23. juli kl. 9:30 – så er det cykeltur. Vi mødes v. Borgerhuset. Ruten er ikke planlagt endnu. Det afhænger af vind og vejr. Hvis det regner – så bliver det en meget kort tur. Vi kan evt. cykle til Vikingelandsbyen og se den store vikingebro, der er bygget ud i engen/Albertslund. Eller vi kunne cykle til Tre-høje og se udsigten – eller vi cykler til Avedøre Holme og kigger ud over området! (ja – det kan man godt !)

Vi skal ikke være bundet af at være retur kl 11:30.

Så regn med vi er tilbage kl ca. 13:00 – så har vi tiden med os. Så mangler vi bare vind & vejr.

Næste – næste møde - torsdag d. 30. juli kl. 9:30. OBS.! Mødested Aktivhuset Olsbækken

Vi begynder mødet med en kop kaffe/te. Så går vi en tur langs stranden og er retur v. Aktivhuset kl. 11:45 præcis !

Derefter serveres der frokost i vor egen "Cafe Strandhusene". Se menu i det **røde** ramme-felt.

De, der ikke kan gå tur på stranden møder v. Olsbækken kl. 11:45.

Tilmelding nødvendig – mobil pay 4045 2210 – kr. 75.-

Begrænset plads: " først til mølle " princippet. Tilmelding senest mandag d.27. juli. - godt råd: lad bilen stå!



John skriver .. Forslag:

Hvis man på sin computer går ind på Kraks kort og klikker i øverste hjørne til højre, kan man se Hybrid Luftfoto fra 1954. Det er derefter muligt at se, hvordan det område, man bor i, så ud det år. *Se foto th, der viser Greve Centervej, hvor Johns hus er opført (lige i skillelinjen) og marken hvor Greve center nu er bygget.*

Borgerhuset

Jeg flyttede til Greve i 1971, og Greve Centeret var da en frugtplantage. En gammel forladt gård ved siden af Medborgerhuset hed Søagergård. Jorderne og gården er nu blevet til Søagerparken med mange huse.

Endnu tidligere var Jerismosevej, (foto th) som vi ser uden for Borgerhuset, den vej man kunne komme ned til stranden fra Tåstrup Køgevej. Gammel Køge Landevej var endnu kun hjulspor i sandet.

Mail adresse:

info.greve@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

www.hemingwayclub.dk/hcgreve

Facebook gruppe:

Hemingway Club Greve.

Indbetaling / ture, arrangementer:

konto nr. **9570 - 12947992**

Vi mødes (næsten) hver torsdag !
kl. 9:30 – 11:30.

På tur den 16. juli 2020

20 friske medlemmer blev budt velkommen af

Karl Erik Jørgensen,

der uden for Borgerhuset havde opstillet en bar i anledning af sin fødselsdag.



... og vi siger Tillykke og tak for beværtningen

Frokostmenu 30. juli:

"Cafe Strandhusene"

Serverer:

2 slags sild – m fedt og løg

Lun postej m bacon og agurker...

Lune frikadeller m. rødbeder

og små pølser m. sennep,

Oste m hjemmebagte kiks /

druer – egen avl

Kaffe m kage

Øl og snaps i rimelige mængder.





Møde - torsdag d. 16. juli – John skriver om :
Her nogle udpluk fra dagens beretninger.

Yukon

Fra Borgerhuset begav vi os gennem den smukke Olsbæk-kilen. Ved enden af kilen gik vi ud på Jerismosevej for at betragte et særligt hus, der blev bygget i 1921 og fik navnet Yukon. Det var Wilhelm Jeppesen, der stod for byggeriet, og navnet havde det fået, fordi han i sin ungdom var guldgarver i Alaska. Og Yukon er kendt for det store guldfund ved Klondike i 1896.

Hans oplevelserne fra de 10 år, hvor han rejste rundt som eventyrer i Amerika, kunne han underholde alle med resten af sit liv.

Ved Greve Strand var der i første halvdel af 1900-tallet opstået en kunstnerkoloni af københavnske malere. Man sagde, at Greve Strand var som Skagen hvad angår malerkunst. Wilhelm og hans bror Henry forstod at samle den store skare af kunstmalere. Og i Yukon forstod den til tider brogede forsamling at more sig, og stedet blev samlingspunkt for kunstnere med hang til fest og farver.

"Den tossede københavner"

Sådan blev Henrik E. Bonne kaldt af grevefiskerne, når han talte med dem om opkøb af jorden langs kysten. Omkring år 1900 ejede han så godt som hele strækningen fra Ishøj til Solrød kommune. Bonne var en initiativrig mand, og på en vandretur langs Køge Bugt fik han den idé, at dette øde område måtte han få til at "blomstre". I 1890'erne opstår de første sommerhusudstykninger i Nordsjælland, og Bonne måtte have tænkt, at denne idé kunne gentages syd for København. Han var jo forretningsmand.

Greve Badehotel

I 1934 overtog søstrene Signe og Tove Andersen Greve Badehotel. De var døtre af kromanden fra Røde Vejrmølle Kro. De havde tjent så mange penge, at de kunne købe sig en Harley Davidson. Den kostede 750 kr., og de kunne dårligt nå ned til jorden med fødderne.

På en Paristur købte de to piger et par himmelblå regnfrakker og en orange alpehug og gjorde opsigt, når de kom drøned på deres motorcykel. Pigerne var kendt som "De blå djævl".

Greve Badehotel havde mange besøgende fra København. De efterspurgte på et tidspunkt en biograf i Greve - og selvfølgelig kunne søstrene også efterkomme dette behov. Den 17. juni 1937 indviede de deres nyopførte biografsal i forlængelse af badehotellet. Udover filmvisning blev biografen også brugt til foreningsmøder, høstboller, revyer og dilettantstykker. I 1947 besluttede søstrene sig for at hellige sig film og opførte en selvstændig biografbygning længere oppe ad Strandvejen.

Granhaugen

Til sidst skulle vi se noget, der ikke var der mere. Det gamle rådhus i Granhaugen. Og vi kunne konstatere, at det var rigtigt nok. Det var der ikke mere.

Området har navn efter Villa Granhaugen, der fungerede som Greve kommunes første rådhus fra 1948 til 1958.



Hyggeligt samvær

Vi blev varmt modtaget af **Gunnar Anker** og **Bente**, der havde dækket et meget flot kaffebord i deres have. Også her var der små skarpe til. Det blev også muligt at se den store samling af spændende gamle ting, som Gunnar har i sit hus.

Tak for den flotte afslutning på nogle gode timer.

Hvis du vil se – eller vise børnebørnene Gunnars samling af værktøj, køkkenudstyr, gamle piber, fiskeredskaber og mange andre genstande – så ring til ham – mobil tlf.: 28742211.
Greve Strand Museum – Greve Strandvej 22.



Yukon - Jerismosevej 5

En genvej... på vejen

Knud Pedersen trak os ned af Grankogle Alle. Her havde han som postbud haft gode oplevelser. Et særligt hus fik mange anbefalede breve, og så måtte man jo ringe på døren. Det tog altid lang tid, inden døren blev åbnet af mere eller mindre påklædte damer. Det var meget populært som postmand at bringe breve ud til det hus.



Ophold v. Olsbækken på vej til Jerismosevej

Hyggeligt samvær hos Gunnar





Asbjørn Jensen skriver om: "Vandhane bid"!

Havde besøg af børnebørnene, der ikke ville børste tænder fordi vandhanen bed dem!
Forklaringen : jeg havde fået skiftet hovedvandleddning og stikledning og dermed var den gode jordforbindelse til (jern) vandrørene blevet uvirksom (plastic rør).

Børnene blev en forbindelse mellem Betongulvet (faldstammen) og vandrørene (cirkulationspumpe) og det kildede.

Akut LØSNING: jeg koblete vandrøret til faldstammen direkte med et par spændbånd og en svær ledning og ingen klager fra børnene.

Permanent LØSNING: få lavet et jordspyd og få efterret jordforbindelserne (elektriker arbejde)

Advarsel: ingen. Installationen var beskyttet af et HPFI relæ så ingen risiko bortset fra ubehaget.

Redaktøren tilføjer til indlæg om "Vandhane bid": hvorfor er der strøm i vandhanen – altså el? Hvordan med jording – er det ikke kontakter m 3stik – og så med HPFI ? Hvem forklarer ?

A pro pos vandstrøm: Set i bak-spejlet – En bruseniche, hvor man kan regulere vand og temperatur uden at blive våd. Armaturet sidder på side-væggen – ikke på bag-væggen



Ingemar Lindahl skriver: Ett midsommaräventyr

(och ännu en övning i svenska språket).

Åren 1975 till 1978 bodde jag med min familj, hustru och två barn, i Birmingham, Michigan, USA. Mina barn var vid flytten till USA 1 och 5 år gamla. Sedan 1969 hade jag i Sverige arbetat för ett amerikanskt computer företag, Burroughs Corporation, med huvudkontor i Detroit. Sommaren 1973 var jag på en kurs vid huvudkontoret i Detroit och c:a ett halvt år senare fick jag erbjudande om en anställning där. Det tog lite tid att övertala mig, och framför allt min hustru, om att ta det stora steget över Atlanten.

Vi hade strax innan köpt vårt första hus utanför Malmö och trivdes mycket bra med våra liv, som nyblivna husägare. Till sist så bestämde vi oss ändå för att ta det stora steget och den 28 december 1974 gick flyttlasset till det stora landet i väster.

Det blev naturligtvis en händelserik, spännande och intressant tid i Michigan. Eventuella besvärligheter glömmar man ju lätt. I Sverige har vi ju nyligen firat Midsommar och då kommer jag att tänka på en alldeles speciell Midsommar i USA. Efter ett par månader i en av Burroughs hyrd lägenhet, köpte vi ett litet hus i Birmingham, som ligger c:a 25 km norrut från min arbetsplats i Detroit. Vi var såklart oroliga för hur vi skulle tas emot av våra nya grannar och hur vi skulle passa in i det amerikanska villasamhället. Vi blev därför glatt överraskade, när två av grannfamiljerna, "the Clements" och "the Wilhelms", på vår första kväll i huset ringde på och önskade oss välkomna. Dessutom hade dom lagat mat till oss. Det här börjar ju bra, tänkte vi. Men sen blev det inte så mycket mer. Det stämmer nog ganska bra att det är lätt att umgås med amerikanare på ett ytligt plan, men det är svårare att tränga djupare och få riktiga vänner. Några av grannarna hade barn i våra barns ålder och dom fann varandra ganska snabbt, men med dom vuxna så hände det inte så mycket. Vi pratade med varandra när vi träffades såklart, men vi blev inte riktiga vänner. Vi, min hustru och jag, funderade mycket på hur vi skulle kunna komma närmare våra grannar. Sommaren närmade sig och då kläckte vi idén att bjuda in de närmaste grannarna till ett riktigt svenskt midsommarparty.

Sagt och gjort, vi bjöd in "the Clements", "the Wilhelms" och "the Livermores" till "Swedish Midsummer Party", ett helt okänt begrepp i Birmingham, Michigan. Nu råkade det också vara så att en gammal arbetskamrat från Sverige skulle komma till Detroit för att närvara vid en kurs hos Burroughs. Av honom beställde jag snaps och inlagd sill, två av de viktigaste ingredienserna i ett svenskt midsommarfirande. Han kom med en hel extra resväska fylld med godsaker.

Vi började firandet tillsammans med barnen en lördagseftermiddag, som traditionen bjuder med dans och sång kring midsommarstången, som vi gemensamt klädde och reste. Därefter blev det kaffe, saft och bullar med barnen. Därefter förpassades de yngsta barnen i säng och de äldre installerades hos en av grannarna. Så kunde midsommarfesten för oss vuxna dra igång. Och som det drog igång! Det blev en hejdundrande fest. Sillen försvann och snapsen försvann. Jag hade "glömt" att informera amerikanerna om att snaps skall man ta det lugnt med. Dom drack snapsen som om det var vin. Stämningen blev hög med sång och dans, även på bordet. Kvällen blev inte så sen. Våra grannar slocknade en efter en.

Dagen efter skulle jag med familjen på en utflykt med jobbet. Vi lämnade huset redan kl. 8 på morgonen. Det var väldigt tyst hos grannarna. Vi kom tillbaka från utflykten på eftermiddagen och fann en en meter hög banderoll tvärs över hela fronten på vårt hus med texten "DOWN WITH SCHNAPPS". "The Clements", våra grannar tvärs över gatan, troende katoliker med fyra barn, hade varit gifta i 15 år och aldrig missat en söndag i kyrkan. Denna söndag blev det inget kyrkbesök.

Våra grannar blev därefter våra bästa vänner och vi hade en fantastisk tid med dom under resten av vår tid i Birmingham.

Svensk fejring af sommerens komme

Midsommerstangen er inspireret af en tysk tradition, som kom til Sverige i slutningen af middelalderen. Den kaldes også majstangen, som betyder 'at smykke med løv'. Den pyntes med blomster, birkeblade og flagrende bånd. Måske er det en rest af kirkelig indflydelse, som gør, at stangen har form som et kors.

Mens danskerne sendte hekse til Bloksbjerg d. 23. juni, venter svenskerne med at fejre deres version af [sankthans](#) til d. 24. juni. Højtiden som ikke hedder sankthans, men midsommer, bliver strukket ud over tre dage, så hele weekenden genlyder Sverige af sang, dans og udendørs fester.

Sankthans, Johannesdag eller midsommer?

Midsommer blev oprindeligt en folkelig tradition på grund af kristendommen, som i 300-tallet begyndte at fejre Johannes Døberens fødsel den 24. juni. I flere lande kaldes begivenheden Johannesdagen eller Sankthans, men i Sverige fik den kirkelige højtids konkurrence. For kirkens fejring kolliderede med en gammel folkelig tradition for at fejre sommerens komme omkring sommersonhverv. Denne dyrkelse af sol og lys rækker mere end 1.000 år tilbage, og i år 1300 stødte den hedenske og den kirkelige tradition sammen, og ærkebiskoppen i Lund forbød midsommerfejring, fordi det ofte ledte til, at folk dansede på kirkegården, drak og sang skamløse viser.

Den kirkelige fejring af Johannes Døbereren slog dog aldrig an, og i 2003 flyttede kirken helligdagen til søndagen efter midsommer. Den folkelige tradition havde vundet. Allerede i 1953 blev midsommerdagen, som altid falder på en lørdag i juni, national flagdag, og flere arbejdspladser holder lukket som på helligdage.

Midsommerstangen kan have forskellig udformning og farve alt efter landsdelenes forskellige traditioner. Den berømte botaniker Carl von Linné beskrev i 1746 mødet med midsommerstangen således:

Majstænger var rejst overalt, hvor vi kom frem med vognen, og omkring dem dansede piger og drenge og tjenestefolk på urgammel vis, som om det kunne fjerne alle deres sjælesorger.

Blomsterkrans i håret. Før og efter den traditionelle dans og sang er mad og drikke en væsentlig del af midsommerfejringen. Sild, dildstuede kartofler og æg og friske jordbær til dessert er en elsket klassiker, og midsommer er den tid på året, hvor spiritusmonopolet Systembolaget sælger mest. Fortrinsvis snaps, som drikkes oftere til midsommer end til jul i Sverige. Gammel overtro spiller en rolle, for når unge piger binder krans om håret, og midsommerstangen pyntes med blade og blomster, udspringer det af troen på, at når lyset vinder frem, er alt i naturen ladet med magiske kræfter. Gennem at samle en krans om hovedet eller om stangen kan man fange magien og bruge dens kræfter til den kommende vinter.

Redaktionen anfører: Majstang – ordet har forbindelse med at mæje – mæje sig ud - ikke maj måned obs.! der er også de der mener at magien – og stangens symbolik var af mere frugtbar art!



Mogens Kortegaard skriver: Om Kai's slidgigt, og sin egen do.

Ja slidgigt er i den mindre sjove ende, nej ikke enden, men i hoften hos mig. Havde i mange år smerter i højre hofte, ingen kloge kunne præcisere hvad det var, gik også til kiropraktor som sagde " du er sandelig noget stiv i hoften nu skal jeg lette det", og så sagde det gok, og jeg kunne dårligt gå derfra.. handicappet i tre måneder... så kom jeg til Muskelmanden i Egedalscenteret, 6 gange laser a 600 dkr. Det hjalp noget, men ikke nok.

Så videre til rygcenteret Teddy Øfeldt i Karlslunde, 20 gange a 350 dk. Så kunne jeg starte på golf igen, men smerterne var der dog fortsat. Endelig fik jeg lægen modvilligt til at sende mig til røntgenfoto ,for som han sagde " der sidder ikke noget der..." Dagen efter kom beskeden " du har slidgigt i hoften, det kan ikke opereres, men jeg skriver lige nogle Panodil ud til dig" stort glas med offentligt tilskud, hurra.

Man må igen alting selv, så jeg fandt en god Fys, Fysio Danmark / Ishøj bycenter til 43542161, her var der nogen der gad at høre på en, og jeg kom på et særligt ryghold fem gange med efterfølgende " det kan du selv derhjemme nu", og det har virket i halvandet år, 7 øvelser på stuegulv en gang om ugen,

hvor man kravler rundt og ser sjov ud i 20 minutter , voila ! Forklaringen er enkel, opbyg muskler omkring slidgigten..

Gode råd er dyre, men dette er gratis..

Redaktøren anfører: Alle ved hvad **5M** betyder: **Motion + Motion og Meget Mere Motion**

Er glad for at høre de pæne ord om Fysio Danmark. Er netop startet hos dem – på anbefaling – for genoptræning.