



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Mail adresse:
info.greve@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:
www.hemingwayclub.dk/hegreve

Facebook gruppe:
Hemingway Club Greve.

Indbetaling / ture, arrangem.:
konto nr. 9570 - 12947992

Vi mødes hver torsdag !
kl. 9:30 – 11:30.

Hemingway Club Greve /torsdag - Nyhedsbrev 293 –
Møde den 13. januar 2022 - Udsendt den 16. januar 2022



Møde torsdag d. 13. januar: Claudius skriver:

Møde - Solen brød gennem skyerne og skinnede på 23 friske Hemingway'er, der havde trodset vinterkulden og samledes om bålene i **Firemileskoven**.

Ivan (foto n.tv.) var mødt op i god tid inden vi andre og havde tændt bål og varmet vand til kaffen. Dejligt. Alle skuttede sig lidt omkring bålene og snakken gik lystigt.

Der var ingen, der tog initiativ til at gå en længere tur, men snobrødsdejen fra Mogens fik den kreative side frem i medlemmerne. Der blev klemt, snoet og tvistet i alle længder og tykkelser, før brødene blev holdt over bålet. Der var gløder, flammer og røg som fik den lille spejder frem i os alle. Øjnene blev tørret, bageteknik diskuteret, men smagen var god.

Vi lærte også, at de gamle æbletræer fra Engstrupgård, der oprindeligt havde ligget på stedet, stadig kunne bære frugt. Det kunne måske blive en efterårstur til Firemileskoven og at gå på æblerov?



Det folkelige navn **Firemileskoven** kommer helt sikkert af, at der ved Tåstrupvej 28 står en milesten fra 1840'erne med teksten: "C R VII 4 MIIL".





Redaktionen har modtaget endnu et indlæg vedr. dagen:

John Bern skriver: Bålet knitrede lystigt, da HC'erne mødte i Firmileskoven. Det blæste kraftig, men der var dog nogen læ i skoven.

Ivan Petersen var mødt tidligt, havde gjort pladsen klar og havde godt gang i bålene, hvor vandet kogte til den dampende kop kaffe eller the, vi alle så frem til.

Der var flag på bordet, for vi fejrede **Kurt Winther's** (grøn jakke. foto øv. tv.) fødselsdag, og han bød på en dram eller to. Det varmede også godt.

Der var også dej til snobrød og pinde, skumfiduser og chokolade på bordet.

Og efter kort tid kom de gamle spejderdrengene igang, og snobrød kom over ilden.

Og helt efter traditionen kunne man efter utålmodig venten spise det sorte brød, der

stadig var klægt indeni. Enkelte havde ikke nået at spise morgenmad hjemme og kunne derfor riste deres morgen boller over ilden.

Snakken gik hyggeligt ved og omkring bålene, og tiden fløj af sted. Der er noget særligt ved mænd og ild.

Det passer godt sammen. Men vi ser alligevel frem til igen at kunne mødes indendørs i Borgerhuset.

Vi lugtede nu alle kraftigt af røg. En lugt som vi har glæde af i lang tid.

Firmileskoven er en gammel frugtplantage, hvor man efter de opsatte skilte gratis kunne forsyne sig med frugt. Der må vi op igen til efteråret.

Mogens, der havde arrangeret det hele, var desværre forhindret i at deltage.

Men alt fungerede som det skulle. Det viser, hvor vigtigt en god forberedelse er. Tak til Mogens.

Under kong Christian V (1670-99) foretog Ole Rømer en opmåling af de store danske veje i perioden 1691-98. På grundlag af opmålingen skulle vejene forsynes med afstandsmærker – de første egentlige milesten. For hver hele mil skulle opstilles en milesten med kongekrone og de kongelige initialer samt et miletal. For hver kvarte mil (en fjerdingvej) skulle opstilles mindre sten med ét, to eller tre huller svarende til antallet af kvarte mil fra den sidste helmilesten. Alle sten skulle opsættes på en lille høj (milepælshøj). Milesystemet anvendtes indtil 1907, hvor det blev afløst af metersystemet. Vejlængder skulle herefter måles i kilometer, og milestenene blev derved forældede. Nogle af dem blev genanvendt og omhugget til kilometersten. Andre blev bortgivet til private ejendomsbesiddere. Mange er forsvundet – måske slået til skærver eller smidt på lossepladsen. Nogle er senere genopdaget og kommet til ære og værdighed.



Fremtidige møder:.... Altså – hvor længe skal vi mødes på denne måde ?

2 gange – 4 gange – frem til april. Hvem ved?

Det at mødes udendørs kan også være som supplement til de Indendørs møder – i foråret / til sommer.

Jeg kunne forestille mig at vi fik ”opbygget” nogle ”væremåder” for disse udendørs møder:

- F.eks. ved at etablere samkørsel.
- Ved at der er nogle medlemmer, der kan stille med udstyr i form af grill (gas) og diverse udstyr, som Ivan gjorde. Så kunne vi varme vort vand, varme suppe og grille pølser....
- Det vil være godt, om alle kunne tage termo med, hvis der ikke er mulighed for varmt vand (køkken / grill / bål).
- At medlemmerne indsender forslag til steder at køre hen – ikke for langt væk og gerne et sted med overdækning,
- og at der bidrages med tekst + fotos og gerne indlæg med små historier om lokaliteten vi besøger- som f.eks 4 mile stenen.



Så venter vi på redaktionen blot på at blive blæst omkuld af reaktionen!

**Næste møde:
torsdag den 20.januar**

Sted endnu ikke fastlagt.
Der er et par muligheder og det
afhænger også af vind & vejr og af
responsen – se rubrik oven for.

Og af Coronarestriktionerne
Besked om sted følger senest
onsdag.



Mogens 40452210 / a-mch@webspeed.dk