



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / torsdag

Mail adresse:
info.greve@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:
www.hemingwayclub.dk/hcgreve

Facebook gruppe:
Hemingway Club Greve.

Indbetaling / ture, arrangem.:
konto nr. 9570 - 12947992

Vi mødes hver torsdag !
kl. 9:30 – 11:30.

Hemingway Club Greve /torsdag - Nyhedsbrev 294
Møde den 20. januar 2022 - Udsendt den 24.januar 2022



Møde torsdag d. 20. januar: John skriver - Det blæste kraftigt og sneen føg, da vi skulle mødes uden for Borgerhuset på den overdækkede terrasse. Møblerne var bunket sammen og låst, så vi måtte heldigvis trække indenfor, hvor varm kaffe og kringle ventede på os.

Allan og Claudio havde haft fødselsdag og de medbragte dramme, og vi fik ønsket dem tillykke flere gange - skål. Planen var et udendørs arrangement, og vi skævede ud til det voldsomme stormvejr. Men nu ankom de lokale petanquespillere og begyndte at spille på deres snedækkede baner. Det blev svært at finde en undskyldning for ikke at begive sig ud.

Mogens stod for opvarmningen af alle mand, og Ole kunne blæse fanfare på sit medbragte signalhorn. Målet for turen var at bestige vores kendte højdepunkt Rævebakken. Og det blev fremført, at alle, der nåede toppen, ville få en præmie.

Vi begav os nu gennem det rekreative område med små åer og grusstier til Rævebakken.

Undervejs spejdede vi efter ræve, men så ingen. Alle mand gik op ad den stejle side af bakken, og undervejs kunne mange fortælle, at her havde de i ungdommens dage kælket med deres børn og senere med børnebørnene - dengang det virkelig sneede.

Alle, der nåede toppen, kunne her få overrakt deres præmie. En lille flaske Boonekamp til indvortes brug. Dejlig at varme sig på, mens Ole gav en lille koncert på sit signalhorn, selv om det var svært at spille i frostvejr. (Foto nederst + næste side).

Herefter gik turen tilbage til Borgerhusets varme stue. Alle var glade for turen og vi ser frem til næste uges begivenhed - langt fra det varme Borgerhus.



Allan Murmann og Claudius Jensen fejrede begge fødselsdag og de deltes om flaget. Vi ønsker dem begge to tillykke.

Ofte er det således, at flasker med et skvat, der ikke er skænket forbliver og sættes i vort skab. Så nu skal vi måske have et større skab....
Og hvad viser det?:
er vi drukkenbolte eller nøjsomme ?

Svar: vi er mådeholdne!



Redaktøren - Mogens – skriver om turen: Altså – der var ikke et øje på pladsen v Borgerhuset, da jeg ankom. Jeg kunne svagt skinte et enkelt silhuet i foyeen inde i bygningen.

For planen var: først gåtur – så kaffe. Jeg troede at dagen var forkert, eller at snevejret havde været en umådlig hindring.

Og så sad de alle mand og slubrede kaffe med 2 x wienerbrød og bællede små genstande (foto s.1/øverst). Hyggeligt – men med en lille smule dårlig samvittighed. Gåtur til Rævebakken? Nej!

Afsted kom de dog! (Se fotos s 1.)



Kender du vor hjemmeside ? Her kam du læse vor Nyhedsbreve - Giv den dog et "kik", og se og hør: Videoklip på Hemingway Club torsdags hjemmeside:

WWW:Greve torsdag | Hemingway Club® Oles trompetsolo

Oles spil kan også ses på Hemingway Club Greve torsdags gruppeside

"Mødereferatet"(th) er indsendt af Claudius – redaktionen takker for bidraget.

Ordforklaring: hønsende = 'Puffende' , 'skubbende'

Kort referat af møde nr. 294 sat lidt på vers.

Sneflokke kommer vrimlende hen over diger trimlende, det knyger ud af himlene, det sluger hegn og gård, det ryger ind ad sprækkerne til Hemingway som trækkene, sig samles pænt på bænken med blink i glassets skær

Med Treogtyv' i flokkene med Rævebakken lokkende de haler op i sokkerne og ser forsagt derud, for de er kaffe drikende og wienerbrødet klistrende men Mogens han er prikkende så de fik varmen du

På bakkerne bag klubberne de trækker ned i huerne og tænker lidt på luerne der varmer rundt omkring det klapper lidt i ørene da Oles horn er tøvende før lyden den er hønsende og genner os på vej.

Claudius

Næste møde møde nr 295

torsdag den 27. januar: Vi skal grille!

Vi mødes kl. 9:30 på forpladsen, Borgerhuset. Grupperer os i bilerne og kører til Lundbækvej – Vallensbæk.

(Man kan også cykle).

Kør ad Vejlegårdsvej mod nord. Drej tv. lige efter broen under motorvejen. Sæt bilerne v. P-pladserne v, grå bygning (nr 5) og gå videre ca. 500 m ad stien for enden af vejen til Bålhytten.

(rødt mærke/blå pil)

Vi skal grille – og har indkøbt engangsgrill, sennep / ketchup / løg...

Inden vi kører fra Borgerhuset holder vi mandtal over hvor mange pølser + brød at købe. Evt. serveres pulverkaffe – men øl og pølser hører bedre sammen!

Vi køber torsdag morgen – på vej til Bålhytten:

2 super pølser til grill m 2 brød + sennep/ ketchup/løg + 1 øl m. bestik-

Pris: 25.-kr./person inkl. betjening.



Husker du – kære læser – den sidste sætning i sidste afsnit i sidste Nyhedsbrev nr 293 (Tjek evt. vor hjemmeside);_

"Så venter vi på redaktionen blot på at blive blæst omkuld af reaktionen!"

Vort eget meteorologiske kontor oplyser ikke at have registreret nogen vindstyrke større end at det kunne påvirke et æbleblomsterblad, der falder fra træet – for nu at bruge et - fra anden sammenhæng - kendt udtryk'