



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / mandag

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

Greve mandag - Hemingway Club®

Vi mødes hver mandag!

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve.

Indbetaling tur og arrangementer:

Konto 9570 - 12947984

HC2 møde 24 okt. 2022

Vi var 47 fremmødte

**Næste møde mandag 31 okt.
Greve borgerhus kl. 9:30- 11:30**

+++ 000 +++

**Økonomisk kriminalitet og
sikker færden på nettet
v/Randi H. Mortensen**



HC møde d. 23. oktober 2022.

Til mødet i dag var vi 47 medlemmer, der gerne ville høre om de tidligere danske besiddelser i Caribien, De Vest Indiske øer Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt John (Jan). Inden vi giver ordet til Henrik Teilstруп skal vi synge ”Den er fin med Kompasset” skrevet af Hans Hartvig Seedorff Pedersen.

Henrik Teilstруп er uddannet Lærer og har praktiseret i 38 år. Han har igennem årene interesseret sig meget for Dansk Vestindien, nu US Virgin Island. Han har haft, sammen med sin kone, lejlighed til at besøge øerne tre gange og oplevet, at vejret kan være barskt med varme, blæst og regn.

I 1600-tallet havde Danmark opbygget en stor handelsflåde, som blev brugt til at hente vare hjem til Danmark fra oversøiske lande. I Indien havde man sågar en handelsstation- Trankebar – og varerne var krydderier, fra Kina importerede man silke, der var i høj kurs.

De store danske købmænd begyndte, at se mulighederne i handel med Vest Indien, især efter at skibet ”Fortuna var kommet til København med en meget værdifuld last. Andre stormagter England, Frankrig, Holland og Spanien havde allerede etableret sig i området, men Sankt Thomas lå øde hen, da spanierne havde hentet den oprindelige befolkning til slaveri i deres besiddelser. Det blev besluttet efter flere succesfulde rejser, at kolonisere øen Sankt Thomas. I februar 1666 gik den første last med sukker, kakao, kanel og pokkenholt til København.



**Julefrokost
12 december 2022 kl 13**

GREVE STEAKHOUSE

Greve Strandvej 13 - 2670 Greve - tlf 33338787 - www.grevesteakhouse.dk



Arrangementet

Marineret sid med æble/dildcreme, peberrod og forårslog
Pandestegt rødspættefilet med grov remoulade, rejer, tyttebær og urter
Hønsesalat med syltede boghærte, asparges og bacon
Flæskesteg med sprød svær og rodikål
Hjemmelavet frikadelle med agurkesalat
Moden brie med druer og kiks
Rugbrød, landbrød, smør og fedt

**Det koster 275,- kr. at deltage,
Du tilmelder dig ved at indbetale
beløbet på vores sædvanlige konto
9570 - 12947984
sidste frist for indbetaling
onsdag den 30 november**



Vestindisk Company blev etableret i beg. af 1670erne og fik monopol på handel imellem Sankt Thomas og København, senere blev det til Vestindisk-Guineisk Company, herefter skulle det også varetage de Vest Afrikanske interesser. Denne sammenlægning af interesserne blev begyndelsen på den store slavetransport over Atlanten til de Garnariske øer med efterfølgende slavehandel. Skibene som skulle til Sankt Thomas og hente vare gik til Guyanere og fik en last slaver med til Caribien, og derefter last til København. Det var ikke uden omkostninger, mange søfolk ca. 30 % omkom på en sådan rejse, foruden de slaver som heller ikke overlever rejsen over Atlanten. Slaverne blev solgt på auktion til Plantageejerne og levede under kummerlige forhold, de blev beskæftiget i bla. sukkerrørsmarkerne og møllerne, der producerede den færdige ekstrakt emballeret i tønder klar til transport. De elendige forhold og mangel på mad bevirkede i 1733 et oprør, som blev slået ned med hjælp af Frankrig.

Danskerne var efterhånden veletableret på Sankt Thomas og Frankrig tilbød, at danskerne kunne overtage Sankt Croix (Sukkerøen). På øen Sankt John (Jan) havde danskerne, under protester fra Hollænderne, skovet træ, protesterne forstummede og Sankt John blev indlemmet i de danske besiddelser. Aktiviteterne med bla. slavehandlen var en lukrativ forretning, som gav sig til kende i bybilledet i København, hvor købmændene opførte store Paladser (flere af dem står stadigvæk).

Siden koloniseringen af øerne havde der været flere guvernører med mere eller mindre succes, men i juli 1827 blev Peter von Scholten udnævnt til generalguvernør. Han var en stærk tilhænger af slavernes frigørelse og arbejdede med forskellige forslag, men ingen tilfredsstillende, hverken slaverne eller ejerne. I 1848 gjorde slaverne på Sankt Croix oprør, hvilket fik Peter von Scholten til på eget initiativ og med øjeblikkelig virkning at proklamere frigivelse af alle slaver, det skete d.3. juli 1848 i Fredrikstad. For Peter von Scholten fik hele denne affære et kedeligt efterspil med retssag og frakendelse af ære, men med oprejsning fra nutiden.

De tre øer Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt John var under Danmarks besiddelse indtil d. 31. marts 1917, hvor de blev overdraget til USA og DK kunne indkassere 25mill. \$ i guld

Efter det historiske om øerne tog Henrik Teilstrup, os med på en sightseeing med fortælling om de bevarede gamle berømte bygninger, der stadig har mange af de kendetegn, gadenavne, der minder om de forgangne dage med DK. dominans. Desuden øernes hvide strande og den flotte vegetation og det særlige dyreliv. Turisterhvervet blomstrer især med de mange Cruiselinere der besøger øerne og giver gode indtægter. Medaljen har dog også en bagside med den kriminalitet, der findes i de store byers turistområder.

Vi takker Henrik Teilstrup for et interessant og lærerigt foredrag.

Ref. Poul Erik Christensen



Befolkningsudvikling

År	Hvide	Slaver	Frikøbte
1679	156	175	
1688	148	422	
1733	208	1.087	
1764	1.200	9.000	
1791	2.600	27.608	
1800	3.500	35.000	
1830	3.700	26.000	13.000

1733 : Slaveoprør på St. Jan

Der var flere slaver end hvide

Overdragelsen af de dansk vestindiske øer