



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / mandag

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

Greve mandag - Hemingway Club®

Vi mødes hver mandag!

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve.

Indbetaling tur og arrangementer:

Konto 9570 - 12947984



HC2 møde 7.nov. 2022

Vi var 50 fremmødte.

Næste møde mandag 14. nov
Greve borgerhus kl. 9:30 – 11:30
En ungarnsk flygtning i
Danmark

HC mandag: Referat af møde d, 7. november 2022.

Vi skal i dag høre om Greves historie fra svundne tider og til det Greve vi kender i dag, men inden skal vi have vores morgensang og et par servicemeddelelser.

Morgensangen er i dag ” En regnvejrsdag i november”, af Ebbe Munk Pedersen og Pia Raug. Tilmelding til julefrokosten foregår ved at indbetale kr. 275,00 til konto nr. 9570-12947984, husk at skrive navn!

Herefter gik vi over Mikkel Stages Foredrag om Greve ”Fra landsby til forstad”. Mikkel Stage er ansat på Greve museum som Arkivar. Historien om Greve kan spores 6000 år tilbage, med en udvikling op til jernalderen, hvor der blev udviklet bopladser-landsbyer, der er i forskellige udgravninger fundet lig og genstande, der giver et godt indtryk af hvordan befolkningen indrettede sin tilværelse.

Grevenavnet optræder i slutningen af 1200-tallet i forskellige former, men får sin betydning i den videre udvikling af området op igennem 1600-og 1800tallet.

Under svenskekrigen i 1656 var der skærmydslers med svenskerne, som havde tilegnet sig nogle jordlodder på Bornholm. Det ordnede man med en bytteaftale tilsvarende i Skåne.



Greves historie

Mikkel Stage

Bønderne i området samlede sig i små landsbysamfund, hvor de i et løst fællesskab dyrkede de omliggende marker, jorden var noget af det bedste, og det gjorde, at bønderne blev meget rige, som gav sig udslag i bla., at konerne kunne koncentrere sig om, at lave meget fine håndarbejder, der blev meget populære i de finere kredse, ja så populære, at de kom på verdensudstillingen i Paris i 1900. Andre forhold til deres velstand var, at de havde fået ejendomsret over deres jordlodder til forskel fra andre steder, hvor det var herremænd der ejede jorden og bønderne var fæstebønder. I midten af 1800-tallet indførte man jordreformer og de store gårde flyttede ud til de tilhørende jordlodder. I hele denne udvikling voksede befolkningen, og der opstod et proletariat af landarbejdere, samme tendens gjorde sig gjaldt i Sverige. Mange af disse arbejdere levede under kummerlige forhold og ønskede en bedre tilværelse, de prøvede lykken ved at emigrerede til USA og Argentina, ca. 10 % af Danmarks befolkning emigrerede i årene 1860 til 1920.

Greves nuværende byvåben er inspireret af ældre udgaver byvåben henført fra ældre ord, der har manifesteret sig i bynavnet Greve.

Efter at de store gårde var udflyttet, var landsbyen stadig centrum for kommunens indbyggere, nyt kvarter blev udstykket, men det lykkes at bibeholde landsbymiljøet, stor fortjeneste til Landsbyens bylaug. I 1950-60erne gik udviklingen i Greve hurtigt især på stranden, en udvikling der allerede var begyndt omkring 1900, hvor rigmænd opkøbte strandlodderne, som de udstykkede til brug for fritidsaktiviteter bla. DK's første Camping plads og andre teltpladser. Strandområdet med alle de sommerhusgrunde og teltpladser, gjorde området til et eftertragtet ferieområde. De mange feriegæster gav basis for servicefag langs strandvejen, der kom til at danne rammen om ferielivet.

Under 1. Verdenskrig 1914 til 1918 er Greve egnen en side af historien, hvor man blev en del af Danmarks forsvar med anlæggelse af Tunestillingen, en forsvarslinje fra Køge bugt til Roskilde Fjord med skyttegrave, betonhuler og pigtrådsspærringer. Samtidig blev Mosefortet bygget, som en del af de fæstningsværker der skulle forsvare landet mod angreb fra Øresund

I 1960-70erne blev der med afsæt i Fingerplanen udført store udstykninger, der dannede rammen om de store parcelhuskvarterer, det forøgede indbyggerantallet maga, og gav kommunen store udfordringer i at bygge skoler til alle de unge menneskers børn, der var tilflyttet kommunen. I perioden blev der bygget flere skoler Svømmehal og andre kommunale services. Serviceerhvervene udbyggede med forretninger, indkøbscentre og i 1976 kom S-toget til Greve og cementerede den nye status som forstadskommune til København.

Greve har stadig et stort udbygningsprogram, se bare på de store områder der bygges på i dag, en udvikling som vil fortsætte fremover.

Vi takker for en meget interessant fortælling om vores egne historie

Ref. Poul Erik Christensen

