



Hemingway Club®

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

Greve / mandag

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk

Hjemmeside:

Greve mandag - Hemingway Club®

Vi mødes hver mandag!

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve.

Indbetaling tur og arrangementer:

Konto 9570 - 12947984

HC2 møde 14. nov. 2022

Vi var 42 fremmødte

Næste møde mandag 21. nov
Greve borgerhus kl. 9:30- 11:30
Køge Bugt Stenrev

Tilmelding til Julefrokosten

SENEST

onsdag d. 30. november 2022

Konto 9570 - 12947984



Referat af møde d.14. november 2022.

Vi er i dag 47 medlemmer, som skal høre Peter Wilikans beretning om, hvordan han som barn kom til Danmark sammen med sine forældre i 1956. Inden vi giver ordet til Peter, skal vi have morgensang "Langt højere bjerge..." af gamle Grundtvig. Erindring om julefrokosten med tilmelding sidste frist 30. nov.22.

Peter Vilikan kom til Danmark d.1. december 1956, Peter kom sammen med sin forældre og søskende efter en flugt fra Ungarn under opstanden imod den sovjetiske okkupation fra slutningen af oktober til begyndelsen af november 1956.

Efter 2. Verdenskrig fik Stalin indlemmet Ungarn i den sovjetiske sfære. Peters forældre og bedsteforældre havde fået skabt sig en god tilværelse med en forretning, der forhandlede reservedele til biler, og med regimets vilje til reformer, med mere frihed til befolkningen, det gik så vidt, at man i 1953 meldte Ungarn ud af Warszawa-pagten, det blev ikke godtaget i Kreml. Stalin var død og var afløst af Nikita Khrusjtjov, han gjorde kort proces og afsatte regimet og indsatte en Moskvatro kommunistisk leder, det gav sig udslag i at Peters familie blev stemplet, som kapitalister, deres forretning blev konfiskeret og måtte herefter ernære sig med det, der bød sig til, faren blev lastbilchauffør.



Opstanden i Ungarn startede med at studenterne demonstrerede imod den sovjetiske besættelse d. 23. oktober, den udviklede sig til bla. nedrivning af Stalinstatue og henrettelse af personer fra det forhadte sikkerhedspoliti, det var en stærk oplevelse for en 8-årig dreng. Kampene udviklede sig, men til sidst brutalt slået ned af de sovjetiske tropper. Under urolighederne blev planerne for familien Vilikan flugtmangifesteret, det startede med, at ungerne kom i bad, derefter op i lastbilen og af sted fra Budapest med kurs mod Østrig. Efter tre dage og bestikkelsespenge til grænsevagterne kom familien til Eisensstadt i Østrig, hvor østrigerne havde oprettet modtagecenter, herfra blev der appelleret til forskellige lande om at modtage nogle af de mange flygtninge, Danmark inviterede 1000 personer, familien Vilikan valgte at tage imod invitationen fra DK.

Dansk Flygtningehjælp havde det overordnede ansvar for det videre forløb. DSB sendte et tog til Eisensstadt, som skulle transportere flygtningene til Danmark, da toget ankom til Padborg, blev toget delt, et fortsatte op i Jylland og det andet gik til København. Ifølge avisoverskrifterne var der stor modtagelse på Hovedbanegården.

Efter lægeundersøgelse og vaccination blev familien indkvarteret i et sommerhus, børnene kom i skole og forældrene blev beskæftiget med bla. i events, der skulle hjælpe sprogmæssigt. Moren blev ansat på Montebello i Helsingør og faren på Tretorn Gummifabrik. Videre gik tilværelsen for familien i Danmark med lejlighed i Livjægergade i København og børnene fik deres uddannelse i de nærliggende skoler

Familien blev vel integreret i det danske samfund og blev danske statsborgere Peter og hans søskende fik alle gode uddannelser, Peter blev Civilingeniør, har i dag et etmands konsulentfirma. Flere af de ungarere der kom hertil 1956 og efterkommere har slået sig ned i Tingbjerg.

I spørgetimen blev der spurgt om Peter har været i Ungarn siden? Det har han været, men bryder sig ikke om landet, som det udvikler sig for tiden, samtidig er der et traume om, hvordan man især under 2. verdenskrig behandlede Romaerne og Jøderne.

Vi takker Peter Vilikan for en spændende fortælling om en skelsættende oplevelse i en tidlig alder, med en enorm indflydelse på tiden efter.

Ref. Poul Erik Christensen

